

---

# *Een verdwenen Leids station*

Het is maar goed, dat we in het maartnummer bij de bespreking van de Nederlandse uitgave van Fanelli's boek over moderne architectuur in Nederland een vraagteken plaatsten bij de notitie over een station, dat door De Bazel in Leiden zou zijn gebouwd. Want ofschoon we dienaangaande enig bronnen-onderzoek hadden verricht, blijken we niet diep genoeg te hebben geboord. Een onzer lezers, de heer G. C. van Leersum, verbonden aan het archiefbeheer en documentatie bij de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht was zo vriendelijk onze twijfel over dat Leidse station weg te nemen. Er heeft wel degelijk een Hollandsche Electriche Spoorweg Mij bestaan, maar die was veel meer bekend als de Haarlemmermeerlijn. En die nu liet o.a. in Leiden het station Heerensingel bouwen door, u raadt het al, De Bazel. Het station is indertijd afgebroken, aldus de heer Van Leersum, die onze aandacht vestigde op een boekje van ir. J. W. Sluiter, handelend over de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven, een uitgave van Brill, Leiden. Voor belangstellenden in stations – en die zijn er meer dan men denkt – misschien een nuttige tip.

v.d.W

---