

65 jaar NCVB. Nederlandse Christen Vrouwenbond Nunspeet

Aartje van der Zee-van Olst

Grondslag

De vereniging stelt zich op de grondslag, dat Christus' Koningschap alom moet worden erkend en de oplossing der maatschappelijke vraagstukken bij het licht van de Heilige Schrift als Gods Woord moet worden gezocht.

De oprichtingsvergadering vond plaats in zaal Krol aan de Harderwijkerweg op 22 oktober 1945.

Zr. vd Lee opende deze vergadering en heette allen hartelijk welkom. Volgens de statuten moesten er 16 dames aanwezig zijn voor de oprichting van een afdeling NCVB en staande de vergadering gaven zich 60 leden op.

Er werd een bestuursverkiezing gehouden zoals blijkt uit onderstaande gegevens.

Nederl. Christen Vrouwenbond
AFDELING NUNSPEET

Secretariaat:

NUNSPEET.

Enige gegevens over de afd.

22 Oct. '45. 15 dames oprichting. - 60 leden.
11 Dec. '45 90 leden.
Bestuur:
" Mw. v.d. Tol. de Haas. Pres.
" Ramer. Verhagen Sec.
" Ervassen. v. Hijk. Penn.
" Kartens
" v. Slooten
" v. Vasselman
" v. Hijk.

*Kopie van de gemaakte
notulen*

Het was de eerste interkerkelijke vereniging in Nunspeet. Vanaf die tijd, tot op de dag van vandaag, zijn vrouwen nog altijd actief meedenkend op allerlei gebied.

In de maanden september tot en met april is een keer per maand een ledenvergadering. Er werd vergaderd in Het Dorpshuis. In de pauze werd er alleen thee geschonken, maar je moest zelf wel een kopje meebrengen. Pas in 1960 kregen de dames gelegenheid om te kiezen, koffie of thee! Ook was het niet meer nodig om een eigen kopje mee te brengen.

In 1948 kwam schrijver W.G. van der Hulst een lezing houden over kinderboeken. Hij vond het geen luxe maar een levensnoodzaak om kinderen voor te lezen. Ook was er al een lezing met lichtbeelden. Er werd door de leden gebreed voor de Baby-doos. Als je als lid moeder werd, kreeg je daar een cadeautje uit:, sokjes of een truitje of een pakje. De leden werden geattendeerd dat de doos leeg was; ze zijn er maar mee gestopt, want de mode veranderde natuurlijk ook.

Eind jaren '40 kwam er een verzoek aan alle Christelijke verenigingen voor vrouwen en meisjes om medewerking aan de Vrouwen Werelds Gebedsdag. Vanaf die tijd tot op heden wordt deze dag nog gehouden.

Ook werden er Voorlichtingsavonden gegeven. Daar kreeg men informatie en uitleg over o.a. Alzheimer, Hart en Vaatziekten, V.I.D.O. (Vrouwen In De Overgang) enz.

In september 1962 werd er voorlichting gegeven over kanker door dokter Boot, zuster Schaap en zuster Arnolt. Op 2 september 1948 gingen acht leden, gekleed in Nunspeetse klederdracht, op reis. Ze gingen naar Het Binnenhof in Den Haag vanwege het Kroningsfeest van Koningin Juliana.



Vlnr: Mevr. M. Bosch-Kattenberg, mevr. Berghorst-Bosch, mej. J. Kattenberg, mevr. F. Ponsteen-Kattenberg, mevr. C. den Besten-Bopp, ? Bontekoe, mevr. A. Schmal-Kuiper mevr. Cramer-Verhagen

In de jaren '50 ging men samen met de VVV Nunspeet en andere verenigingen naar een "Damesbeurs" in Den Haag, daar was o.a. het "Plastic Huis" te bezichtigen. Een huis ingericht met moderne plastic gebruiksartikelen.

Ook waren er reisjes naar de Bata-Schoenfabriek met de V.A.D. Bus (deze busonderneming was het goedkoopst) naar de Glasfabriek in Leerdam, de D.E. Fabriek in Joure en de bloembollenvelden.

Er was altijd wel even tijd om te winkelen en op de terugreis werd er wel eens in de bus geshowd met de nieuwe kleding die in de stad gekocht was.

Er worden nog altijd reisjes georganiseerd, maar de animo is niet zo groot meer, wij gaan nu natuurlijk veel meer uit en gaan op vakantie.

In 1970 werd het 25 jarig bestaan gevierd. De vereniging telde 169 leden en de Presidente was Mevr. B. Dekker-de Bruin.

Deze feestelijke bijeenkomst werd gehouden in de zaal van de Gereformeerde Kerk. De

HULDIGING

Er waren deze avond ook heel wat dames die al vijftwintig jaar op de vereniging waren. Voor zover aanwezig kregen ze een NCVB-lepeltje.

Het waren: mej. J. Kattenberg, mevrouw J. Hogeweg-Van Beek, mevrouw R. Ponsteen-Hup, mevrouw C. L. C. den Besten-Bopp, mej. zr. G. Schaap, mevr. A. Bos-Barends, mevrouw A. Schmal-Kuiper, mevrouw T. Bijvank-De Keizer, mej. H. J. Knol, mej. Ronner, mevrouw C. Fransen-Dekker, mevrouw S. W. Stoffels-Peters, mevrouw K. van Helden-Jansma, mevrouw J. van Egteren-Roskam, mej. A. A. T. van Dijk, mej. G. Bijvank, mevrouw M. Bosch-Kettenberg.

avond werd verzorgd door eigen leden. Mej. L. Holst kwam in de onvervalste Nunspeetse klederdracht voor het voetlicht. Ze zei het zo jammer te vinden dat men zo weinig van de Veluwse Sagen meer hoorde.

Er kwamen nog zeven dames in klederdracht op, die liedjes uit de oude doos zongen. Een groot succes!

Vanaf het begin van de vereniging was er samenwerking met de NVvH (Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen). In 1976 is het KVG (Katholieke Vrouwen Gilde) erbij gekomen en werden er in Het Dorpshuis gezamenlijke avonden gehouden. Er werd een spreker of gezelschap uitgenodigd, met drie verenigingen kon er meer geld besteed worden en het was fijn om elkaar te ontmoeten.

Helaas is het KVG opgeheven, er waren geen vrouwen meer beschikbaar voor het bestuur. In 1975 werd er een Voorlichtingsavond gehouden over de Ned. Vrouwenraad en in 1976 was de oprichting van de Vrouwenraad Nunspeet, een overkoepelend orgaan van een groot aantal Nunspeetse vrouwenverenigingen. Er werd een Rampenplan opgesteld en in 1989 is de VAC (Vrouwen Advies Commissie) benoemd, die advies gaf bij bouw en inrichting van huizen. In 1990 werd de Emancipatie-nota gepresenteerd.

1995...

50 jaar bevrijding

NCVB-Nunspeet heeft op 25 april het 50-jarig jubileum gevierd met een koud buffet en een feestavond. Er was een prachtige broche voor de vrouw die 50 jaar lid was. Bovendien was er vijftig jaar NCVB op rijm met samenzang. Ten slotte was er een optreden van Joke Brethouwer en Els Buienhuis. Op 5 mei nam de vijftigjarige afdeling deel aan de optocht 50 jaar bevrijding.



Vlnr: Nolda vanVliet, Gerda Bijstra, Wies Jacobs, Ina Bekkering, Matty Biemond, Aartje vd Zee, Betje Hagenbeek, Janna vd Brake

delen, creatief zijn, naar een tentoonstelling gaan, een cursus volgen en samen veel plezier hebben.

Sinds een aantal jaren wordt een avond verzorgd door het Eëndagsbestuur, bestaande uit enige "gewone" leden, zodat het Bestuur een vrije avond heeft. Op 15 februari 2005 bestond dat Eëndagsbestuur uit drie leden. Het thema van deze avond was "Nunspeet". De dames waren gekleed in de Nunspeetse klederdracht, dus, die dracht wordt nog altijd gebruikt.

Het 65-jarig Jubileum werd gevierd op 19 oktober 2010, met 94 leden, in "De Wheme", waar al sinds 1974 vergaderd wordt. Het was een feestelijke en gezellige avond.

Per 1 januari 1999 wordt de NCVB opgeheven en gaan we fuseren met de CPB (Christelijke Plattelands Vrouwenbond). We krijgen dan een nieuwe naam:

Passage, (Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging).

Passage houdt zich bezig met: politiek, economie, kunst, cultuur, onderwijs, arbeid, internationale vraagstukken, geloof, plattelandsontwikkeling en milieu. Maar ook wandelen, creatief zijn, naar een tentoonstelling gaan, een cursus volgen en samen veel plezier hebben.