

De Herberg „De Broeierd”

Halverwege Enschede en Hengelo ligt het gerenommeerde restaurant „De Broeiend”. Vroeger was het een bekende uitspanning, dat ook wel „’n Breuierd” of ook wel „Het Rustend Hert” genoemd werd.

Sedert 1979 is de heer W.F.L. Wiggemansen eigenaar en heeft hij de zaak onder architectuur van de heer J.H.M. Oude Kempers aanzienlijk uitgebreid. Aan de buitenkant heeft het gebouw het karakter van weleer behouden. De vorige eigenaar, de heer Nico H. van Heek heeft er in 1952 nog een feestzaal bij laten bouwen onder architectuur van wijlen Jan Jans. De daarbij gebruikte gebinten waren afkomstig uit een oude boerderij. De schouw werd uit Bentheimer zandsteen vervaardigd. De consoles waren afkomstig van de vroegere havezate „Weleveld” uit Borne.

„De Broeierd” is vanouds een vakwerkgebouw. Ook de voetstenen zijn van Bentheimer steen. Aan de zijkant staan een zeer oude spar en oude kastanjeboomen. De vorige beheerders waren de heer Jan Hendrik Lutje Schipholt en mevrouw Margje Lutje Schipholt. Zij waren toen het vijfde geslacht Lutje Schipholt, dat „De Broeierd” achtereenvolgens exploiteerde.

Het is achteraf begrijpelijk, dat de overgrootvader van de vorige eigenaar, de heer G.J. van Heek rond 1820-1830 de aaneensluitende landgoederen De Eekhof en De Tol alsmede de herberg De Broeierd kocht. Hij had wel zoveel „Finger spitzengefühl”, om in te zien, dat er in de toekomst iets te verdienen viel, want in 1820 kwam er namelijk een Koninklijk Besluit af, waarbij de zandweg van Enschede naar Hengelo verhard zou worden. Dit werd gerealiseerd omstreeks 1830.

Onder de reeds eerder genoemde oude spar stond vroeger een zogenaamde thee-koepel.

Volgens de heer Nico H. van Heek moet de naam „De Broeierd” wel de juiste zijn en moet die reeds in 1831 bestaan hebben. Waarschijnlijk is het één van de toenmalige bewoners (Lutje Schipholt) geweest, die die naam niet mooi gevonden heeft en er „Het Rustend Hert” van heeft gemaakt.

Stafkaarten uit 1861, 1915 en 1938 hebben de laatstgenoemde naam wel aangehouden. Dit laatste kan ter informatie niet onvermeld blijven.

Frits te Lintelo.