

## *Kleine klaagzang bij Hemken*

(Gelegenheidsgedicht van een bedroefde buurtbewoonster bij de afbraak van Enschedees oudste café Hemken aan de Espoortstraat).



*De heer Hemken, de laatste eigenaar van voormalig café Hemken aan de Espoortstraat, in mei 1978.*

*(foto: Dagblad Tubantia).*



*Café Hemken aan de Espoortstraat zoals dat in 1987 is afgebroken.*

*(met dank aan fotograaf Henk Brusse)*

*Geen woorden  
voor de lege plek  
waar stond  
het oud café.*

*Nooit waart  
meer rond  
zijn laatste waard  
in stofjas en op klompen.*

*Geen stamgast wacht  
in avond en in morgen  
d'open deurespleet  
opdat men als vanouds*

*bij Hennik binnentreedt.*

*Zij - wij missen hem  
en zijn café  
waar wortelde het leven  
in verleden en in heden  
nooit meer toekomst  
via zijn prieel  
doch slechts over de koude  
treden van het  
geplande flatgebouw.*

*Hanna*