

Thijplaats

Als vroegere bewoonster van de Boerderij Thijplaats aan de Engerinksweg 182 hier even een rechtzetting bij het artikel in het vorige nummer (blz. 2 en 17) naar aanleiding van een gesprek met de heer Keiser. De echtgenoot van mevrouw Jansje Lutje Berenbroek-Ter Welle, namelijk Jan Herman Lutje Berenbroek, is geboren op de Thijplaats in 1895 (overleden in 1966). Ook mevrouw Hof ten Koesveld-Lutje Berenbroek, dochter van Jan Herman Lutje Berenbroek en geboren in 1938, is er geboren. De naam ten Thij stamt van de vroegere bewoners van de Thijplaats, waar later door introuw de naam Lutje Berenbroek is gekomen. Het Thijmeester (Tie-meester is een streekuitdrukking) is afgeleid van de schoolmeester Ten Thij (geen Berenbroek dus) die van 1782-1818 daar schoolmeester is geweest in de Walminkschool. Hij is dus een voorvader van J.H. Lutje Berenbroek, mijn echtgenoot (overleden). De Thijplaats (afgeleid van Ten Thij) en nu eigendom van de Gemeente Enschede sinds 1969, was eigendom van de fam. Berenbroek tot 1907, en daarna aangekocht door een mevrouw Blenken-Ebeling, na haar overlijden vermaakt aan de fam. Ebeling (firma Blenken), en in 1953 weer door mijn man en mij teruggekocht. Dit moest ik toch even recht zetten.

J. Lutje Berenbroek ter Welle
