

Het Café Robers

Op de hoek van de Parallelweg/Oldenzaalsestraat, nabij de overweg (de voormalige spoorlijn Enschede/Gronau) staat nog steeds het Café Robers, aan de Oldenzaalsestraat 103 in Enschede.

Het pand maakte deel uit van een aantal gebouwen, die eigendom waren van de familie Robers. In het huis aan de Oldenzaalsestraat 99b woonde de eigenaar van het café, Klaas Egbert Herman Robers.

Bertus Robers, geboren in 1845, afkomstig van het erve "Bolhaar", bezat de laagbouwpanden Oldenzaalsestraat 103, 101, en 99. In 1911 besloot hij deze panden te laten verbouwen. Hij had toen reeds in de Oldenzaalsestraat 103 een winkel met grutterswaren, leder en touw, met daarachter een café. In dat café kwamen de boeren uit Lonneker, Ootmarsum, Denekamp, enz., bijeen, wanneer zij met paard en wagen naar de oude Markt in Enschede togen, om daar de aardappelen,

kool en andere producten te verkopen. Zij konden namelijk op die plaats hun paarden stallen, alles laten wegen, enz.

Omstreeks 1910 werd de verbouwing afgebroken en heeft nieuwbouw plaatsgevonden. Voor deze verbouwing werd door de krant nog een foto gemaakt. De eigenlijke winkel werd opgeheven. In de twee vergaderzaaltjes boven de zaak werden bijvoorbeeld kanarietoonstellingen gehouden en er werden cursussen gegeven, o.a. een cursus

voor hoefsmeden onder leiding van de dierenarts Eshuis.

Recht naar het doel

Op de "plas" achter het café, aan de achterzijde dus, bevonden zich ook nog stallen; er was een weegschalen-complex en er werden ook autobussen gestald, o.a. van Schorffhaar uit Overdinkel. Aan de zijde van de spinnerij van Van Heek & Co. werd een kegelbaan gebouwd (grotendeels van plaatijzer) waar vele jaren werd gekegeld door diverse clubs, waarvan er een "Recht naar het doel" heette. Tegen zes uur kwamen er ook wel "bazen" van Van Heek & Co. een borreltje drinken, dat toen 5 cent kostte. Het biljart was natuurlijk een belangrijke trekpleister. Het café was een zeer bekend punt in Enschede, vlakbij de overweg en nabij de St. Josefkerk, die in 1894 was ingewijd. Tegenover is een vrij bekende stopplaats van de Nederlandse Spoorwegen geweest.

Daar stopten de z.g. geel-groene treinen van de N.S., die afkomstig waren uit Glanerbrug en die ook stopten bij de halte "Kettingbrug". Er was toen een vrij compleet stationnetje met perron.

Naderhand werd de B.B. in het café-pand gehuisvest en eind 1945 kwamen daar Johan te Vaarwerk met zijn vrouw Cis te wonen. In de tien jaar dat zij er hebben gewoond hebben zij er beiden heel hard gewerkt en de zaak prachtig opgebouwd. Boven was een vrij grote zaal, die door het personeel van de fa. Van Heek & Co werd gebruikt als schaftlokaal. Bovendien was het café een wachtlokaal voor het personeel van Van Heek & Co. dat in Glanerbrug of Gronau woonde en na 5 uur, als het werk was afgelopen, met de trein huiswaarts keerde. De wachttijd duurde vaak meer dan een uur.

Veel verenigingen hadden hier hun verenigingsgebouw zoals: Vosta, Thion (atletiek), de damclub, de schaakclub, de biljartclub, de kegelclub, enz. Ook waren hier de vergaderingen van bijvoorbeeld de fietsmakers, de slaggers en andere verenigingen.

Eerste t.v.

Robers was het eerste café in de stad dat een tv-toestel bezat. Wanneer Prins Bernhard in Boekelo kwam, ging hij ook graag hier naar toe. Het geheel was bij de bezoekers bijzonder geliefd,



Café Robers (1971) op het kruispunt Oldenzaalsestraat / Parallelweg / Lage Bothofstraat, gezien vanuit de Lage Bothofstraat

vooral door de aparte, blije sfeer, die er van uit ging. Bekende mensen van Van Heek & Co. en mensen uit de sportwereld bezochten het geregeld, vooral ook omdat op de hoek van de Hoge Bothof de bekende oud-international Henny Möhring daar zijn sportzaak dreef, die hij had overgenomen van de

legendarische voetballer Abe Lenstra ("Us Abe"). Jarenlang is café Robers een begrip geweest in het uitgaansleven van alledag bij veel Enschedeërs en bij velen die buiten Enschede woonden.

B.G. Robers