

## Het heengaan van Hennie Kortink een groot verlies

*Hennie Kortink, vaste medewerker voor het verzorgen van illustraties voor de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, met name in ons kwartaalschrift 'n Sliepsteen' is niet meer. Het bericht van zijn overlijden zal door hen die hem hebben gekend, niet zonder een zekere ontroering zijn vernomen. Onze grote waardering voor hem betrof in de eerste plaats zijn warme persoonlijkheid. Zelfs in moeilijke omstandigheden bewaarde hij zijn gevoel voor milde humor, een eigenschap, die hem vooral tijdens zijn langdurige ziekte veel kracht en moed heeft gegeven.*

*Groot was zijn liefde voor Twente en zijn geboortestad Enschede, waarin hij was opgegroeid en waarover hij boeiend kon vertellen. Dit kwam ook tot uiting in de illustraties, die hij voor vrienden en instanties belangeloos verzorgde. Met grote vaardigheid legde hij herinneringen in tekeningen vast. Aan de hand van een ansichtkaart of foto wist hij een waardevol kunstwerk te scheppen.*

*Vele honderden hebben destijds genoten van een kleine tentoonstelling van zijn werk bij de opening van het winkelcentrum "De Zuidmolen". In verschillende gezinnen in Enschede is werk van hem te vinden.*

*Zijn laatste werkstuk is onlangs door de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker aan het Muziekcentrum geschonken bij gelegenheid van de feestelijke opening door koningin Beatrix. Het beeldt de gebouwen uit, die bestaan hebben op het terrein waar het Muziekcentrum is verzezen en de naaste omgeving. Directeur Dr. Peter van der Braak beantwoordde de woorden van sociëteitsvoorzitter*



*Arie de Haan door onder meer op te merken: "Hoe langer men er naar kijkt, des te mooier wordt het. Ik zal mijn best doen het zo in ons gebouw op te hangen, dat het onmiddellijk de aandacht van de bezoekers zal trekken".*

*Helaas kon Hennie door zijn ziekte bij de overdracht van zijn prachtige werkstuk niet aanwezig zijn. Maar de plaatselijke pers besteedde er veel aandacht aan.*

*De redactie van 'n Sliepsteen' heeft door het heengaan van Hennie Kortink een groot verlies geleden.*

Klaas Jan Uildriks