

MIRREWEENTERHOORNS ROOPT

*Heurt! Aower 't Twentse laand,
Van wiedtn en kotbiej,
Joolt de mirweenterhoorns
Eur oale melodiej*

*Van oaldsher kloont 't geluud
Roond de mirweenterdaagn,
Um al wat kwaod kon doon
Van hoes en hof te jaagn.*

*Of um de bliejschop van
De umkeer van de zun,
Waormet veur al wat leaft
Weer nije greui begun.*



*Ok as 'n vrom gebroek
Naor 't biebelse verhaal,
Waarin de Zön van God
op d'eerde is 'edaald.*

*De grootnis van 't Keend,
dat in ne kribbe lea,
dat oonze schoold wol dreagn
En leefde brach en vrea.*

*Laot zingn dan dee hoorns,
Laot heurn wied en zied,
Dat 't Keend ons wis de weg
Naor 'n nije bettere tied.*