

Houdt het nou nooit op?

*Alweer een stuk historie
Gevallen door de sloop
Gebouwen 't zegt zo weinig
Men gooit ze op een hoop*

*Het is toch om te huilen
Dit stuk architectuur
De waarde de gevoelens
Verdwijnen in dit stille uur*

*Die prachtige gebouwen
'n Stukje trots van Enschede
Voor het nageslacht verloren
Heeft u er vrede mee?*

*Zo brokkelt toch heel langzaam
Van de stad ,het oude Enschede'
Weer een stukje af... en met weemoed
Vraag ik me af... hoelang gaan we door
hiermee*

Trees van den Bovenkamp-Kosterman