

Sprökke

*Vroger leupen de keender met nummer elf
oonder n nös en no goat ze al hen vrejen.*

*Wat nich is kan kommen, zeer n boer en
do zetten he t melksteulken onder n
ossen.*

*t Is nich alns botter was de koo gif, zeer
de maagd. Do was ze in nen kooköttel
valn.*

*Dat lop mooi op, zeer de jong, do kreeg
he bie de deur nen striekerd en in de
kökken nen tred veur t gat.*

*Door hes ja Gods woord zwat op wit,
zeer n boer, doe reed de pastoor op nen
schimmel.*

*Wat leu weet vuur alman road, behalv n
vuur zik zölm.*