

## Een kollekte in 1866

Na het vijftigjarig jubileum van de Slag bij Waterloo besloot het ‚Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden’ de veteranen van die slag onder zijn hoede te nemen. Dit goede doel moest wel door de liefdadigheid gefinancierd worden. Het fonds was opgericht ter ondersteuning van invalide militairen en van de nagelaten betrekkingen van gesneuvelden. Een behoorlijke uitvoering van deze taak leverde tòch al problemen op. Vandaar dat het hoofdbestuur besloot weer een

kollekte te houden. Aan de Minister voor de Erediensten werd verzocht de voorgangers uit te nodigen deze kollekte aan te bevelen. In die tijd kon op deze wijze nog een groot deel van de bevolking worden bereikt. Er zou trouwens niet in de kerken worden gekollekteerd maar huis aan huis. Dit moest dan geschieden door de aanzienlijken. Als meest geschikte datum kwam in aanmerking de 18e juni, de dag van Waterloo. De plaatselijke commissie van het Fonds te Enschede kreeg een bedrag van f 21,10 binnen.