

NSB vijftig jaar geleden agressief

De sinds 1933 in Enschede bestaande afdeling van Anton Musserts Nationaal Socialistische Beweging (NSB) werd na de Duitse inval agressief. De afdeling opereerde vanuit het pand Molenstraat 3, een voormalig horecabedrijf naast Pension Kleiboer. Aanhangers probeerden op straat de beruchte partijkrant 'Volk en Vaderland' te verkopen. Regelmatig marcheerden formaties van de geuniformeerde knokploeg WA uitdagend door stad en dorp. Toeschouwers die hun ergernis niet konden beheersen stelden zich bloot aan een pak slaag van de uitdagers.

Naast de NSB had de partij van Van Rappard, die het ook met de nazi's hield, een afdeling in Enschede. Van broederlijke samenwerking was evenwel geen sprake. Er was voortdurend wrijving tussen de twee partijen. Op 14 september 1940 trok de WA naar het clubgebouw van de volgelingen van Van Rappard, achter de Grote Kerk, en sloeg daar alles kort en klein. De groep Van Rappard heeft sindsdien nooit meer iets van zich laten horen in Enschede.

Bron:

L. A. Stroink,

Stad en Land van Twente, blz. 696.