

Oud liedje bij touwte springen

Anna zat te wachten,
Te wachten op haar man,
's Nachts om twalef uren,
Daar kwam die sm an!
Anna ging naar boven
En haald' een dikke stok,
Ging weer naar beneden
En sloeg hem op zijn kop!