



Wij zijn de oudjes van Van Heek en Co

(Wijze: Transvaalse Volkslied)

Wij zijn de oudjes van Van Heek,
Uit spinzaal, weverij,
Ofschoon de eerste jeugd verstreek,
Ons hart bleef jong en blij,
Wij hoorden saam zo vele jaren,
Den dreun van 't arbeidslied,
En mogen nu de vreugd ervaren,
Die ons d'herinnering biedt,
Hallo, hallo, hallo, hallo,
Hier d'oudjes van Van Heek en Co
Gelijk de weefspoel door 't gescheer,
Zo vloog de tijd voorbij.
En vele vrienden van weleer,
Ontbreken in de rij.
Maar wij die staande zijn gebleven,
Sluiten ons nauwer aan.
Ook na het spinnen en het weven,
De vriendschap bleef bestaan.
Hallo, hallo, hallo, hallo,
Hier d'oudjes van Van Heek en Co
Ons bindt te zaam een vaste hand,
Ook buiten groene poort.
Daarbinnen werkt met hoofd en
hand,
De jonge garde voort.
Rustig genieten wij de dagen,
Die ons nog zijn gegund.
En dankbaar blijft ons lied gewagen,
Van Vreugd, die 't hart vervuld
Hallo, hallo, hallo, hallo,
Hier d'oudjes van Van Heek en Co.

(Uit het boekje 'Kun je nog zingen, zing dan
mee' van Van Heek & Co NV)