

Door schenking buitengoed ‚Ex Voto‘

H. G. Schutte maakte bouw van Schutte's Bosschool mogelijk

Deze keer even aandacht voor Hendrik Gerrit Schutte (1891-1976), een verdienstelijk Enschedeër. Hij maakte door de schenking van zijn fraaie buitengoed ‚Ex Voto‘ aan de Floraparkstraat 390 de stichting van de Schutte's Bosschool voor langdurig zieke en zwakke kinderen mogelijk. Vorig jaar was het honderd jaar geleden, dat hij op het boerderijtje ‚Den Tuuten‘ rechts achter de toegangspoort van het Abraham Ledebouerpark aan de Hengelosestraat werd geboren.

Hij noemde zich H. G. Schutte Gzn. Zijn vader Gerrit Schutte, gehuwd met Gezina Lansink, werkte in de textiel fabriek van Blijdenstein en Co. Zijn moeder had de leiding van de spoelsters bij Ter Kuile-Cromhoff (*n* *Zwarten*) aan de Parkweg. Hendrik volgde de lagere school en enige tijd de textielschool en was voor een tientje in de maand jongste bediende bij de Rijksontvanger van de Belastingen. Maar de textielindustrie trok hem meer dan de fiscus.

Eigen bedrijf

Korte tijd werkte hij als kantoorbediende bij Nico ter Kuile en Zn. Na de vervulling van zijn militaire dienstplicht was hij verkoper van textielmachines bij Christiaan Janssen en Co aan de Oldenzaalsestraat. Tijdens de Eerste wereldoorlog deed hij ervaringen op als employé bij M. van Delden in Gronau en bij Stork in Hengelo. Op 10 mei 1916 trouwde hij met Hermina Johanna ter Boo. Het jonge paar trok bij moeder Ter Boo aan de Kuipersdijk hoek Javastaat in. Op 24 juni 1916 – Schutte was toen 25 jaar – richtte hij met A. B. ter Balkt de confectie-onderneming Ter Balkt en Schutte op. Ter Balkt was vertegenwoordiger van de firma



H. G. Schutte Gzn.

Hein Brasz in de Ledebouerstraat, die schorten maakte. Twee bedreven personeelsleden van deze firma, Dina Spenkelink en Sientje Venema, werden bereid gevonden het confectioneren van bedrijfskleding in het nieuwe bedrijf ter hand te nemen. De succesvolle zakenman Tjibbe Knol uit Overdinkel zorgde voor de nodige geldmiddelen. De plaats van vestiging was de bovenverdieping van de houtopslagplaats van Beltman aan de Haaksbergerstraat, waarin later het meubelbedrijf ‚De Zuidmolen‘ gelegen was.

Uitbreidingen

Al spoedig ontstond er ruimtegebrek. Daarop werd de vroegere sigarenfabriek van Grebel aan de Kuipersdijk betrokken. Toen het ook hier te benauwd werd liet men een nieuwe fabriek bouwen aan de Blekerstraat. Deze werd in de oorlog bij het bombardement van 22 februari 1944 vernield en in 1949 herbouwd. De onderneming nam een grotere vlucht. De inzet van het personeel was groot. Tot de mensen, waarvoor Schutte veel bewondering

had behoorden Mina Schrap, Mien van Ulzen, mevrouw Blikman, Dinie Voort en Riet Levers. Aanvankelijk werden in het bedrijf schorten en lingerie vervaardigd. Na 1927 lag het zwaartepunt van de produktie op werkkleding en later ook heren- en jongensshirts. Nevenbedrijven ontstonden in Beilen en Tubbergen. In 1959 stierf de medeoprichter van de onderneming A. B. ter Balkt. Een volgende uitbreiding van de fabriek aan de Blekerstraat vond plaats in de jaren 1959 en 1960.

Veel bereikt

Schutte was een eigenzinnig en ondernemend zakenman, die door stoer en hard te werken veel wist te bereiken, zoals burgemeester mr. A. J. Vleer zei bij de viering van het vijftigjarig bestaan van het bedrijf, dat samenviel met de 75ste verjaardag van de oudste directeur. Bij deze gelegenheid werd hem de erepenning van de stad overhandigd. Daarmee werden tevens zijn verdiensten voor de gemeenschap erkend. Hij heeft heel wat functies vervuld. Zo was hij in de oorlogsjaren commandant van de luchtbescherming en verder inspecteur van de dierenbescherming, commandant van de bosbrandweer, mede-oprichter van de Vereniging tot bevordering van de Bijenteelt, bestuurslid ziekenhuis ‚Ziekenzorg‘ en voorzitter van de Stichting Vrienden van het Hervormde Rusthuis. Een greep uit de lange lijst! Maar vooral de schenking van zijn landgoed ‚Ex Voto‘ voor de stichting van een openluchtschool die zijn naam kreeg, werd bijzonder gewaardeerd. Dat zijn werk ook buiten de stad erkenning vond bleek uit zijn benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Frits te Lintelo

Bron
– Gemeente-archief Enschede.