

Uit het Lonnekerarchief

Brief van Harmen Brink,
hoofdonderwijzer aan de
Lonnekermarkeschool van 25 februari
1839, gericht aan het
gemeentebestuur.

Weledelachtbare Heer!

Dewijl ik geene brandstoffen mer voor de school heb, en het gure weder nog niet toelaat, zonder vuur in de school behoorlijk werkzaam te zijn, zoo verzoek ik UEd. Achtb. vriendelijk mij nog eenige brandstoffen te doen geworden.

Ook moet ik UEd. Achtb. berigten, dat de school zaterdag l.l. eene geduchte kank heeft ontvangen door den harde wind, zoodat het gevaarlijk begint te worden om er met onstuimig weder in te zijn.

Mij in de voortdurende gunst van UEd. Achtb. aan bevelende neem ik de vrijheid mij met alle hoogachting te noemen,

*Uw Ed. Achtb. dienstw. dienaar
H. Brink.*