

"Ittmann"

Nu deze maand het flatcomplex "De Clockenslagh" officieel in gebruik wordt genomen, heeft het terrein waar eens hotel "Ittmann" stond een andere bestemming gekregen. Er verrezen twee bejaardencomplexen;

"Ittmannhof" en "De Clockenslagh"

Vandaar dat we even in het verleden duiken van "Het hotel", zoals "Ittmann" door de Nunspeters werd aangeduid.

Van woonhuis tot hotel

Aanvankelijk stond op het terrein een woning annex kantoor van notaris Egbert Julius Vitringa, die zijn vader als zodanig opvolgde. In 1880 verkocht hij het pand aan drie vooraanstaande ingezetenen; de heren Van Osselen (notaris), Jhr. Sandberg en Dr. Schut.

Deze heren lieten het pand renoveren tot hotel.

De eerste hotelier was de heer P. van Heiningen, die in 1888 werd opgevolgd door mevrouw Mansveld-Beck, en anderhalf jaar later kwam het hotel in handen van de heer P.F.D. Schmidt.

Heette het hotel tot 1890 "Hotel Nunspeet", de heer Schmidt verbond zijn eigen naam er aan.

Deze eigenaar wist het hotel tot grote bloei te brengen. In de zomermaanden waren het "de vaste gasten", die er verbleven, maar ook de dagtoeristen wisten hotel "Schmidt" te vinden.

Op "bijdagen" (2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag) was het een komen en gaan van mensen, die verpozing zochten in de bossen, die vrijwel onmiddellijk achter het hotel begonnen.

Aan de zijde, grenzend aan de Bosweg bevond zich een grote recreatiezaal. Hierin speelde zich vrijwel het gehele Nunspeetse verenigingsleven af.

Zo was er een "voordrachtsclub", waar vele malen bekende personen optraden, zoals Albert Vogel, Henri Dekking, die declamaties verzorgden, maar ook kunstenaars van een geheel ander genre, zoals Louis Pisuisse, Frits Bouwmeester, Koos Speenhof en vele andere artiesten.

Ook op ander gebied was de zaal een centraal ontmoetingspunt. Alle grasverpachtingen en houtverkopingen werden er gehouden. De zondagsschool hield er haar kerstviering, eerst onder leiding van Ds. Muller, en later van Mevrouw Perk-Mulder. De plaatselijke muziek en de gymnastiek vereniging hadden er hun wekelijkse oefeningen.

Toen het hotel in 1912 in handen kwam van de heer J.C. Ittmann zag deze weinig brood in deze plaatselijke activiteiten. Hotel "Ittmann", zoals het nu heette werd uitgebreid en gemoderniseerd en kreeg een nationale faam. Vele politici en vooraanstaande zakenlieden brachten er regelmatig hun vakanties door.

Later werd het hotel overgenomen door een N.V. onder leiding van de heer Struvé, maar de naam hotel "Ittmann" bleef gehandhaafd.

Nu herinnert "Ittmannhof" nog aan dit hotel met een roemrijk verleden.

J.W. Hagenbeek

Bronnen:

H. van Heerde "Onder de Clockenslagh"

E.M. van Marle "Oude Prentbriefkaarten"