

Kleine monumenten (I)

Oude Hengelose kasteelpoort markeert ingang van Het Stroot



De historische poort voor de ingang van Het Stroot.

De fraaie toegangspoort van Bentheimersteen van het in 1830 afgebroken Huis te Hengelo markeert de ingang van het landgoed Het Stroot in Twekkelo. In vroeger eeuwen heeft Twente meer van deze monumentale poorten gekend. De Hengelose verhuisde naar Enschede en gaf vele jaren cachet aan het hotel De Gouden Klomp. In 1902 werd de textielindustriële G. J. van Heek eigenaar. Hij plaatste de poort bij zijn buitenhuis.

De Gouden Klomp wordt in 1768 voor het eerst als logement vermeld. Het lag net buiten het lang door grachten omringde stadje, waar de verbindingswegen met Oldenzaal (nu De Heurne) en met Gronau (tegenwoordig De Klomp) bij elkaar kwamen. Als de stadspoorten

's nachts gesloten waren, konden late reizigers daar nog terecht. De oude kasteelpoort gaf toegang tot het binnenpleintje met stallingsgelegenheid aan de kant van de weg naar Gronau. Hier reden de koetsen binnen en stapten de reizigers in en uit. Ook stopte er de postwagen. Bij de stadsbrand van 1862 ging het logement grotendeels verloren, maar het werd herbouwd. De poort overleefde de brand en werd na de eeuwwisseling verplaatst naar Het Stroot. Het hotelcomplex kreeg later andere bestemmingen. Het werd gelijkvloers daaraan aangepast. Aan de verdieping en het dak is de vroegere stijl nog te herkennen. Nu zijn de kantoorboekhandel Platvoet en het Chinese restaurant Hong Kong er gevestigd.

Leo Nijkamp