

## 75 jaar geleden trokken 80.000 gevangenen door Enschede

Drickwart eeuw geleden, op 11 november 1918 's morgens om elf uur werd in de eerste wereldoorlog het laatste schot gelost. Eén dag eerder stond Wilhelm II von Hohenzollern, Kaiser aller Deutschen, op de vlucht voor eigen troepen en die van de geallieerden, op het station van het Zuid-Limburgse

Eysden te wachten op zijn verzoek als balling in ons land te worden toegelaten.

Het vroeger zo machtige Duitse rijk was ineengestort. Er heerste chaos. Honderdduizenden krijgsgevangenen keerden over Nederland naar hun woonsteden terug, alleen via Enschede al 80.000. In het plantsoen aan de Cort van der Lindenlaan herinnert een drie meter hoge zuil daaraan. Aanvankelijk stond het monument, geschonken door de bevolking, op het Hoedemakersplein. Na de tweede wereldoorlog is het verplaatst. Onder de jaartallen 1914-1918 staat op de granieten steen in het

Nederlands, Engels, Frans en Italiaans te lezen:

*Ter herinnering aan den doortocht van 32690 Fransche, 26960 Britsche, 6650 Italiaansche, 1660 Servische, 50 Russische en 15 Japansche krijgslieden, die na lange gevangenschap in Duitschland op den terugweg naar hun vaderland tusschen 20 november 1918 en 20 januari 1919 in deze stad kwartier vonden en eerste gastvrijheid genoten.*

Zij kregen een hartelijke ontvangst. In verschillende fabrieken werden zij tijdelijk ondergebracht en verzorgd. Zij kregen er gelegenheid zich te wassen en zich aan een medisch onderzoek te onderwerpen. Het Rode Kruis regelde dit.



De drie meter hoge zuil in het plantsoen aan de Cort van der Lindenlaan herinnert aan de tienduizenden krijgsgevangenen, die bij het einde van de eerste wereldoorlog via Enschede naar hun woonsteden tge-nugkeerden.