

L.D.C. Lomars (1884-1971) een veelzijdig en kleurrijk tandarts



L.D.C.Lomars, een bekende Enschedese tandarts.

Louis Dirk Cornelis Lomars kwam in 1920 als derde tandarts naar Enschede. Toen hij 80 jaar was, kon hij in het tijdschrift voor tandheelkunde nagaan, dat hij de enige nog levende tandarts was van de 20, die op 14 november 1914 in Utrecht afstudeerden. Dit was aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Hij was een kaarsrechte man met een rijke geest, een schatrijk herinneringsleven en een uitgebreid gamma van interesses naast zijn beroep zoals muziek, schilderkunst en techniek.

Hij werd op 3 november 1884 in Gendringen geboren en woonde tot zijn dertiende jaar in Harlingen, waar hij op de H.B.S. kwam. Het gezin verhuisde vervolgens naar Groningen, waar de vader Inspecteur der Belastingen was. Deze had eerst medicijnen gestudeerd, maar daar moest hij mee ophouden. In Leeuwarden bestaat een studiefonds, dat door één van zijn voorvaderen is gesticht. Het heet het Sint Jacobsleen of ook wel het St. Jobsleen en stelt nog steeds mensen in de gelegenheid te studeren. Maar er heeft nooit een Lomars profijt van getrokken. Tandarts Lomars had een broer, die

apotheker werd en evenmin als hijzelf van het leen heeft kunnen studeren. Hetzelfde gold voor een neef. In 1964 waren er nog maar drie Lomarsen in Nederland. Zij zijn kinderloos gestorven.

Zierikzee

De moeder van de tandarts was een Française, die 92 jaar is geworden. Van haar had hij veel meegekregen, zoals zijn betrekkelijk kleine lichaamsbouw, zijn temperament, zijn bruine ogen en zijn radde tong. In 1914 vestigde hij zich in Zierikzee en hij was meer dan 5 jaar de enige tandarts op Schouwen-Duiveland. De belangstelling voor de tandheelkundige studie was toen nog niet groot. Later werd dat anders en kon ook in Amsterdam en Groningen tandheelkunde worden gestudeerd. Zierikzee had toen nog geen electriciteit. Gas en lichaamskracht waren daar voor hem de enige bronnen van energie. Hij moest werken met een trapboor en een open spuwbakje zonder afvoer, terwijl de kunstgebitten van rubber werden gemaakt. De

verdovingsmiddelen waren niet zonder gevaar en vereisten wel een inzicht in de lichamelijke conditie van de patiënt(e). Zijn technische knobbel en scherp inzicht kwamen hem daar uitmuntend van pas. In Enschede werd hij tandarts bij het Ziekenfonds Enschede-Lonneker, waar hij 32 jaar heeft gewerkt. Tot zijn 75 ste ging hij door met de uitoefening van zijn praktijk. Hij zei eens: "Ze moeten mij ook altijd hebben", want op Schouwen-Duiveland maakte hij een bombardement mee en toen hij in Enschede aan de Parkweg woonde, werd hij nog eens uit zijn huis gebombardeerd. Hij was toen zestig en moest opnieuw beginnen aan de Prinsestraat 11A. Gedurende al die jaren heeft hij zijn uiterste krachten gegeven aan zijn patiënten vooral tijdens de oorlog. Dit werd door de voorzitter H.A. Nijhof van het Ziekenfonds, voorzitter E. ter Kuile Jr. van de commissie van toezicht en chef-tandarts J.J. Speelman benadrukt, toen hij na vele jaren in "Irene" afscheid nam.



Alfons Blomme en Albert Einstein stuurden vanuit België deze groet aan hun vriend Louis Lomars

Radio-amateur

Vanaf 1908 was hij een verwoed radio-amateur. Hij hield lezingen in Enschede om daar de radio bekendheid te geven. Lomars kon zelfs al radiogolven zichtbaar maken. In 1918 heeft hij het hele vredesverdrag van Versailles in morse opgenomen en uitgewerkt in drie dictaten en dit werd vanaf de Eiffeltoren in Parijs uitgezonden. De firma Van der Loeff heeft haar eerste ontvanger van hem gekregen en daarmee hebben ze de eerste persberichten opgevangen. Toen hij eens met zijn vrouw naar Engeland voer, was er een geweldige storm op zee. Terwijl hij langs de seinkamer liep, zag hij de telegrafist op de grond liggen. Deze zei: "Het is niks met mij, ik moet me afmelden". Lomars vroeg hem wat hij moest seinen en hij seinde. Hij had dus toen gefungeerd als radiotelegrafist!

Fotograaf

Ook fotografeerde hij veel. Hij exposeerde zelfs in het buitenland en behaalde daarmee onderscheidingen. Tevens had hij een grote liefde voor de muziek. Als violist speelde hij mee in veel kwartetten en de bekende Nederlandse violist Willem Noske was een goede vriend van hem. Bij hem thuis werd veel gemusiceerd onder andere met mensen van het Overijssels Philharmonisch Orkest en werd er gezongen door bijvoorbeeld de bekende Tine Fraterman. Een vriend van hem was de Belgische schilder Alfons Blomme. Ook was hij bevriend met de zeer beroemde Professor Dr. Albert Einstein en met hun drieën hebben ze veel trio's gespeeld, want Alfons was ook pianist en Albert Einstein speelde ook viool. Zijn vrouw was Johanna Magthilda Warnaars, die op 5 juli 1882 in Losser was geboren. Zij was volslagen doof en hun contacten bestonden uit liplezen. Op 27 februari 1960 overleed zij en op dertien januari 1971 overleed deze bijzonder veelzijdige en kleurrijke tandarts in Enschede.

Elly Uildriks-Beerta

Bron:

– Persoonlijke gesprekken