

# Hier vöel ik mie terecht

Hier vöel ik mie terecht,  
Hier is mien lost, mien lèven,  
Mien könninkriek, mien äerdse  
paradies:  
Hier lacht de weerld, roondúm,  
Hier lig op 't wêerk nen zêgen,  
Hier hool wie 'n kop d'r vuur,  
Töt elken pries!  
En wied in ' hemmel bôven mie  
Oonmeunig roem! De wolken wêeft  
In der kleed ne seemple drömerie.....  
Gezêgend Twentelaand,  
Waor in mie lêeft mien volk en waor  
't naogelacht zik uutern zal as wie!  
Hier is et lêeven good,  
Zo laot oons hier met vrêe:  
Ne Twent vöelt zik et best terecht  
Op ziene eigne stêe!

*Johan Buursink*