

Losse notities

Enschede 200 jaar geleden door Franse troepen bezet



In 1795 stortte de Republiek der Verenigde Nederlanden in elkaar. Op 25 februari van dat jaar, dus binnenkort precies tweehonderd jaar geleden, trokken de Franse

troepen ook

Enschede binnen. Zij benutten de in beslag genomen Grote Kerk voor de stalling van paarden. Bij gebrek aan andere brandstof werden vuren gestookt van de banken, de preekstoel en de houten orgelpijpen. Zelfs op Pasen konden de Hervormden geen kerkdiensten houden. De bezetting heeft tot 1813 geduurd, toen op 18 november de Kozakken kwamen. Op 2 december aanvaardde Willem Frederik, zoon van de in 1795 uitgeweken Prins Willem V als Koning Willem I de regering over ons land. Daarmee brak een nieuwe tijd aan.