

Buitenrust

Zoals U in de krant hebt kunnen lezen is weer een oud stukje Nunspeet verdwenen: het huisje "Buitenrust", dat zelfs dubbel bewoond werd, hoewel er 2 x hetzelfde huisnummer op was aangebracht.

In mijn jeugd moest ik er elke week naar toe om daar het briefje met de zogenaamde predikbeurten te halen. Op dat papiertje stond dan wie er de a.s. zondag preekte. Mijn moeder zond dan die diverse briefjes door naar de Nunspeter Courant; aan het eind van de week kon men dan lezen wie er in welke kerkdienst zou voorgaan. Zo moest ik ook elke week naar Aart Schouten aan de Laan.

Rest nu nog het mij intrigerende woord diakoon.

Volgens de Dikke van Dale is dat een van een broederschap deel uitmakend persoon die zich als volledige taak christelijk maatschappelijk hulpbetoon ten doel heeft gesteld.

De advertentie stond in een tussen 1920 en 1929 door de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer "Nunspeet" en Maatschappij "De Veluwe" uitgegeven gids voor Nunspeet.

D. J. O.

Nunspeet. „BUITENRUST”

Christelijk Rust- en Herstellings-
verblijf.

Het geheele jaar geopend. Gelegen
in rustige, bosrijke omgeving.

Deskundige verpleging.

Gelegenheid voor vaste
inwoning.

R. van Dam, Diakoon.
