

Uit de krant geknipt door Evelien Marskamp

De Zutphense Courant van 18 October 1905

Moet de kinderbewaarplaats verdwijnen?

“Onze lezers en lezeressen hebben in de *courant* van gisteren gezien, dat het leven van de kinderbewaarplaats aan een zijden draadje hangt. Komt er niet flink wat geld (vooral vaste jaarlijksche bijdragen) in, zoodat een stevig zilveren fundament onder die instelling kan worden gelegd, - dan is haar val zeker. Reeds uit een een algemeen oogpunt is het een miserabel verschijnsel, dat zoo iets in een stad als Zutphen kan gebeuren.

Zijn wij dan zoo ongevoelig voor het voortbestaan van een inrichting waarvan het nut zoo duidelijk gebleken is? Is in Zutphen de offervaardigheid zoo gering? *Gold* het hier een *kwijnende inrichting*, dan zouden wij de eersten zijn, om te zeggen; ruim haar maar op.

Er zijn in Zutphen al vereenigingen genoeg, die voortbestaan omdat ze er nu eenmaal zijn, maar wier opheffing geen leegte zou achterlaten.

Met de kinderbewaarplaats zou dat wel degelijk het geval zijn. Als men in een jaar 3915 keer verpleging aan kinderen geeft, en het loopt soms zoo vol, dat men aanvragen moet afwijzen, dan kan niet

gezegd worden, dat de kinderbewaarplaats kwijnt.

Wat er kwijnt, is onze offervaardigheid. Het goede werk, dat de kinderbewaarplaats doet is velerlei. Vrouwen die uit werken gaan, koopvrouwen die met negotie uit moeten, en niet weten waar zij hun kleintjes moeten laten (het getal moeders dat buitenshuis moet werken en niet uit weelde, is helaas groot) kunnen het in de kinderbewaarplaats brengen, waar het goed verzorgd wordt, buurvrouw kan dat niet altijd doen, en als zij het doet is de wil meestal beter dan de daad; de kleine alleen tehuis laten in het gesloten huis zonder oppassing, is gevaarlijk, onzindelijk, en om vele andere redenen, die een moeder zich het best kan voorstellen, verkeerd.

De moeder brengt het naar de bewaarplaats. Zij weet dat haar kleintje daar veilig is, dat het er goed verzorgd, gevoed en zindelijk gehouden wordt. Zij heeft er het dubbeltje daags graag voor over. Het is niet alleen dat direkte nut, dat de kinderbewaarplaats doet. Zij verricht ook veel indirect nut. Hoeveel kleine tobbers,

die lang het slachtoffer waren geworden van moeders afwezigheid om brood voor het gezin te winnen, zijn door de kinderbewaarplaats niet gered van versufling en vervuiling. Hoevele onervaren onkundige moeders uit het volk hebben door middel van de kinderbewaarplaats niet geleerd, op dagen dat zij bij haar kind tehuis konden blijven, er meer zorg aan te besteden. Voor hoevelen harer is de kinderbewaarplaats niet geweest; een praktische aanwijzing voor juiste lichamelijke en geestelijk verzorging van haar kleintje.

In den aanvang was er onder die vrouwen nog al wat oppositie tegen de instelling. Toen ze haar aan het werk zagen, is

die verdwenen, als sneeuw voor de zon. Het opheffen van de kinderbewaarplaats zou nu een verlies voor velen harer zijn, en indirekt een verlies ook voor onze stedelijke samenleving.

Mag dat? Daal af in uw hart, en vraag het u zelf af. Vraag het ook aan de moeders die er mee gebaat zijn. Vraag het aan de dames van het bestuur. Vraag het aan dokter Siemens, die geregeld de instelling bezoekt. Doe dit. En we zijn er zeker van, dat gij, na afgedaald te zijn in het wezen van de zaak, en vervolgens in uw eigen hart, ook zult afdalen in uwe portemonnaie en er een vollen greep uit zult putten, om het voortbestaan van de kinderbewaarplaats te helpen verzekeren."
