

## Fietsendiefstallen...

*Van een fietsendiefstal kijken we tegenwoordig niet meer op. Melding daarvan in de krant komt praktisch niet meer voor. Dat was vroeger toch wel heel wat anders, ook wat betreft de opgelegde straffen, getuige de volgende berichten die ik daarover in de Zutphensche Courant vond.*

### **23 Januari 1912.**

Vanochtend is weer eens een fiets gestolen. Een jongeman D. had zijn rijwiel geplaatst in de Lange Hofstraat, vóór 't kantoor van den gemeenteontvanger; hij was even binnen geweest en toen hij terugkwam was de fiets verdwenen. Hij deed aangifte bij de politie.

Het had nog een vervolg ook, want op 24 Januari lezen we:

“De dader van de gister door ons vermelde rijwioldiefstal is gepakt. 't Is zekere W.B. uit Assen, die den vorigen dag uit de gevangenis was ontslagen waar hij 5 maanden, ook wegens rijwioldiefstallen had moeten brommen.

De man is te Baak aangehouden, juist toen hij de gestolen fiets van de hand trachtte te zetten. Hij is naar 't Huis van Bewaring hier overgebracht.

Den dag, dat hij uit de gevangenis kwam, heeft hij zijn uitgaanskas van een kleine f 25 in een ommezien doen verdwijnen, zoodat hij 's avonds al bij de politie om nachtverblijf moest aankloppen. Toen den volgenden ochtend de rijwioldiefstal werd gepleegd, viel de verdenking der politie dadelijk op B, en niet ten onrechte zooals nu is gebleken.”

### **Op 18 Maart 1912 lezen we het volgende:**

#### *Rijwioldief.*

Zaterdagmiddag is hier een rijwioldief bij 't uitoefenen van zijn “beroep” op heterdaad betrapt.

De 40-jarige smidsknecht W. van L. uit Amsterdam had zich in de Beukerstraat

meester gemaakt van een rijwiel dat door den zeepziedersknecht H. Jansen even voor een huis was neergezet.

Men had zijn daad echter gezien. De rijwioldief werd nagezet en aan 't eind der Beukerstraat gepakt.

De man, die reeds menigmaal voor rijwioldiefstallen is gestraft, zou heden voor de officier van justitie van justitie worden geleid.

### **Op 19 April 1912 staat het volgende berichtje in de krant:**

De politie heeft heden aangehouden C.W.P., die in October van het vorig jaar des avonds diefstal pleegde van een rijwiel ten nadeele van den heer S. wonende aan den Deventerweg.

Hij was net bij den heer T.S. op de Roze-gracht ingeloopt waar hij een lintje kocht voor zijn Atjeh-medaille. Vannacht had hij hier gelogeed en de politie, die hem nog altijd niet vergeten had, was juist bezig hem te zoeken; het toeval wilde dat een agent hem bij T.S. zag binnengaan. De man was over zijn arrestatie uiterst verbaasd; hij meende dat niemand meer aan hem zou denken.

De verdachte, geageerd O.I. militair, had zich uit de voeten gemaakt en was naar Duitschland vertrokken; hij hield zich van tijd tot tijd te Munster in Westfalen op. Hij is ter beschikking gesteld van den officier van justitie.

### **Op 7 Mei 1912 lezen we:**

Door de politie is aangehouden V. d. H., wien door de rechtbank te Zutphen 9 maanden hechtenis was opgelegd wegens fietsendiefstal.

## ...en andere opmerkelijke berichten

*Dat roken ongezond is weten we allemaal wel, maar dat er reeds in 1912 aandacht aan werd geschonken bewijst onderstaand ingezonden stuk in de Zutphensche Courant van 8 December 1912:*

Geachte Redactie!

Ten zeerste zult u mij verplichten door het volgende in uw blad op te nemen. In uw courant van Dinsdag 6 Februari las ik tot mijn groote verwondering, dat bij een hardrijderij op schaatsen, van jongens van 10 tot 14 jaar te Lochem gehouden, een der deelnemers als prijs een etui waarin sigaren- en sigarettenpijp had gewonnen.

Waar thans ieder verstandig mensch van den schadelijken invloed van het rooken bij kinderen overtuigd is, is het mij een raadsel dat een dergelijke prijs werd uitgeloot. Ik hoop dan ook, dat bij een volgende gelegenheid de Commissie doelmatiger voorwerpen als prijzen zal beschikbaar stellen.

U beleefd dankend voor de plaatsing.

Uw. dw. di.

R.A. KOOPMANS

Utrecht.

### **Op 31 Juli 1912 lezen we:**

#### *“Heer in het verkeer”*

Op de Nieuwstad werd vanmiddag de 55 jarige L. door een juffrouw op de fiets omvergereden. De man kreeg bloedende wonden aan wang en neus; de mand welke hij aan den arm droeg viel op straat en het daarin zittende glaswerk was gebroken.

De juffrouw op de fiets reed door zonder naar haar kermend slachtoffer om te zien. Het was zeker geen dame.

### **Onder “Gemengd Nieuws” in de Zutphensche Courant van 01-11-1912 lezen we het volgende:**

#### *Voeten op een kussen.*

Het vonnis van den Kantonrechter te 's Gravenhage, waarbij F.H.D., directeur eener cacao- en chocoladefabriek, werd vrijgesproken ter zake van het niet voldoen aan de uitnodiging van den conducteur in den electricen spoor-trein om zijn met schoenen bekleede voeten van het kussen in een tweede-klasse-wagen van den trein weg te nemen, is door de Haagsche Rechtbank vernietigd en de beklagde veroordeeld tot f 2 boete of 2 dagen hechtenis, uit overweging dat hoewel bekl.'s schoenen niet vuil en er geen medereizigers in den wagen waren, de uitnodiging van den conducteur toch geacht moet worden te zijn gedaan in het belang der openbare orde.