

## De Heetijzerstraat

*Namen voor straten zijn vaak een heet hangijzer voor de politiek. Er moet met diverse factoren rekening gehouden worden, criteria die vandaag de dag nog altijd gelden. Maar in de krant van 13 september 1934 duikt een ingewikkeld probleem op...*

In de laatst gehouden raadsvergadering is een straat in de omgeving van de Borrostraat gedoopt als *Heetijzerstraat*. De burgemeester heeft toen, in antwoord op een vraag van de heer Paap meegedeeld, dat hiermee vernoemd werd een bekend klokkengieter.

Nu maakt een stadgenoot ons er op attent dat de heer R.P.J. Tutein Nolthenius op bladz. 11 van zijn boek *Oud Zutphen*, in het opstel over klokken noemt een in 1521 door Segevinus of Segewijn Hartyseren gegoten klok. Deze Hartyseren goot klokken, vijzels enz.

Hij werd een geel-gieter of bronsgieter genoemd. Een klok van deze gieter is aanwezig in de toren van de St. Walburgskerk. Op die klok staat: "Segewinum Hatyseren" (dus **zonder** r in de naam). Maar Nijhoff verhaalt in zijn gedenkwaardigheden deel VI Oork. no. 634 dat hertog Karel van Gelder de 26 december 1508 Segewalt Hartyseren tot zijn bus-sengieter aanneemt.

In het gemeentemuseum te 's-Gravenhage bevindt zich een vijzel met het opschrift: "Segevinus Hatyseren" en het jaartal 1531. Ook het Victoria en Albert Museum te Londen bezit zo'n vijzel met dezelfde naam, en het jaartal 1540. Al deze producten van klokkengierskunst zijn dus blijkbaar van dezelfde gieter afkomstig.

Nu heeft de archivaris van Zutphen in het *burgerboek* aangetroffen dat in 1517 burger is geworden: S. Haitijser. In een koopakte is de naam van zijn weduwe aangetroffen, die in het midden van de 16e eeuw een hof in de Polsbroek kocht. Daarin luidt de naam ook: Haitijser. Om nu deze naam in de volksmond wat te vergemakkelijken is de nieuwe straat Heetijzer gedoopt, naar de bekende gieter Haitijser.

Hoe de naam oorspronkelijke precies luidde, kunnen wij natuurlijk niet uitmaken.