

Mr. Th.L. van der Veen

Zondagsrust in 1866

De discussie over zondagsrust en 24-uurs economie is niet zo nieuw als het lijkt. In de Almanak voor Zutphen staan de uren van openstelling van het postkantoor in vermeld. We schrijven 1866...

In de Almanak voor Zutphen van het jaar 1866 werden onderstaande uren van openstelling van ons aller postkantoor als volgt aangeduid:

Het postkantoor te Zutphen is geopend:

dagelijks	7	-	102 uur
	12	-	82 uur 's avonds
zondags	7	-	92 uur
	12	-	3 uur 's middags
	5	-	6 uur 's avonds

Vissen in het Coenenspark

Op Zondag 17 September 1905 ging een 24-jarige sjouwer een vis vangen vanaf een brugje in een vijver met behulp van een snoer van grijs linnengaren met een angel met als aas een stuk brood.

Hij ving een karper en ging daarmee vandoor, nadat hij het beest onder zijn jas had verstopt. Een politieagent was getuige.

Het vischrecht was in die vijver door de gemeente verpacht aan een visscher. Wegens diefstal werd de sjouwer veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf.

(Arrondissements Rechtbank Zutphen, 20 december 1905, W 8387, 4 juli 1906)

Mr. Th.L. van der Veen

De zakkenroller

Dat ernstige zaken ook een humoristische kant kunnen hebben, blijkt uit onderstaand citaat uit een in Zutphen gedrukte almanak uit 1834.

Een zakkenroller ontroofde zeker Heer zijn goud Horlogie. De knecht - dit ziende - liep den zakroller achter na en sneed hem een oor af en zeide: "Zie zoo, nu krijgt gij Uw oor niet weer voor dat gij het Horlogie hebt terug gegeven."

(Uit: Opregte Gelderse Almanak, 1834)