

In september 1586 werd tijdens een schermutseling met Spaanse soldaten van het Zutphense garnizoen Sir Philip Sidney dodelijk gewond. Hij overleed op 17 oktober van dat jaar te Arnhem.

Volgens de overlevering had dat gevecht plaats op een terrein tussen het toenmalige klooster Galileen en Warnsveld, waar nu de begraafplaatsen aan de Warnsveldseweg zijn.

Aan Sir Philip Sidney zelf herinnert sedert 1913 een monument in het plantsoen bij de Coehoornsingel. Ter herdenking aan het gevecht houdt sinds 1986 een monument aan het begin van de Nieuwe Wandelweg de herinnering levend. De kosten daarvan werden gedragen door de gemeente Warnsveld als haar aandeel in de kosten van de Sidney-herdenking in 1986.

H.

