



Dr. H.A. Thiadens.

DR. H. A. THIADENSSTRAAT

Leo Nijkamp

De 37-jarige zenuwarts Dr. H.A. Thiadens, sinds 1936 in Enschede, was een van de verzetsstrijders, die bij de bevrijding op 1 april, eerste paasdag, nog op het allerlaatste moment door de Duitsers werd terechtgesteld. Hij was ongehuwd en woonde aan de Prinsestraat 1, waar hij ook zijn praktijk had.

Als compagniescommandant Enschede-zuid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten volgde hij 's morgens de opmars van de geallieerden vanuit de richting Haaksbergen op de voet, om zo nodig hand- en spandiensten te kunnen verlenen. Vooral de situatie bij de brug over het Stationsemplacement Zuid, van belang voor de troepenbewegingen, hield hij in het oog. Vergezeld van NBS-adjutant P. Breugelmans verkende hij steeds het gebied. Beiden waren op de fiets en droegen burgerkleding.

Omstreeks tien uur werden zij op de Broekheurnerweg (nu Burgemeester M. van Veenlaan) door een patrouille van de gevreesde Sicherheitsdienst aangehouden en gefouilleerd. Een blik in de fietstassen maakte de Duitsers duidelijk met wie zij te
doen hadden. Breugelmans kreeg vrijwel meteen de
kogel. Dr. Thiadens werd
in een weide bij de
Kotmanlaan) gedood.
Het drama speelde zich af
terwijl het bevrijdings-
leger op enkele honderden
meters afstand over de
Haaksbergberstraat de stad
binnentrok.

*Straatnaam
als spiegel
van historie*

's Middags om twee uur bliezen de bezetters nog de Brug Zuid (later Wethouder Nijkampbrug) op. Kort daarna was de stad bevrijd en nam het Militair Gezag het bestuur over.

Dr. Thiadens is op de katholieke begraafplaats aan de Gronausestraat te ruste gelegd. Op de plek van zijn terechtstelling werd een eenvoudig bakstenen monumentje opgericht met het opschrift: *Ter nagedachtenis aan Dr. H.A. Thiadens, gevallen op 1 april 1945.* Hier werd jaarlijks op 1 april een korte herdenking gehouden, waarbij de moeder van de verzetsman verschillende malen aanwezig was.

Bij de stadsuitbreiding moest het monumentje in de na-oorlogse jaren voor de bouw van woonflats wijken. Om de herinnering aan de gesneuvelde vrijheidsstrijder levend te houden werd in 1955 een straat naar hem genoemd in de wijk Stokhorst. De kleine gedenkplaat is toen aangebracht boven een bloembak in de zijmuur van het flatgebouw hoek Speenkruidstraat – Dr. Thiadensstraat.