

# Slecht volk bie Wissinks Møl?

J.H.R. Wiefker

In n Sliepsteen, voorjaar 1987, nummer 9, pagina 2, berichtte ik over het vermeende bestaan van een herberg of kroegje *Kladwillem* bij de molen van Wissink. Dat etablissement had geen al te beste reputatie. Schout *Thummius van Lonneker* liet in oktober 1814 de Almelose officier van justitie weten dat *het kroegje Kladwillem hier ten eenenmale onbekend was*.

Ik zegde toe van me te laten horen wanneer nadere informatie beschikbaar zou komen. Nu, meer dan 8 jaar later, meen ik er uit te zijn. Van Harten, gemeentesecretaris van Oldenzaal, schreef in 1927 over de voormalige *instellingen van weldadigheid* in die stad. Uit zijn boek citeer ik een passage op blz. 97.

*... in juli 1814 reeds was ernstig en algemeen tegen de groote onveiligheid gewaarschuwd en uitdrukkelijk verzocht van elken diefstal die bekend werd, onmiddellijk aangifte te doen. De beruchte dief Pieter M., na te Lingen, Essen en Vreden te zijn uitgebroken, schijnt zich hier meermalen in de herberg de Posthoorn op te houden; ook wordt gewezen op de herberg van Kladwillem te Oldenzaal, alwaar eveneens fameuse dieven en inbrekers logeeren, met het gevolg dat beide herbergen onder speciaal politietoezicht worden gesteld.*

Conclusie: officier van justitie G. Waanders was niet goed geïnformeerd over de ligging van Kladwillem.