

# Vijftig jaar geleden



WARRANT OFFICERS AND SERGEANTS, 1st ARMD. Bn. COLDSTREAM GUARDS—SEPTEMBER, 1942

foto J.v.O.

Jan van Ooyik

In het zicht van het nieuwe jaar kijken wij nog even terug op wat wij als één van de hoogtepunten van het oude jaar mogen beschouwen. En dat was ongetwijfeld de vijftigste herdenking van de bevrijding van ons land en het einde van de Tweede Wereldoorlog. De bevrijding op 1 april 1945 heeft onze stad te danken aan de *Coldstream Guards* van wie wij officieren en onderofficieren van het 1st ARMD Bn. op de foto hierboven zien afgebeeld. Velen van hen hebben de overwinning op de vijand niet mogen beleven. Anderen hebben de veldtocht vanaf de Normandische kust tot het einde, ergens ver in Duitsland, weten te overleven. Van hen was *Reginald Bastone* (bovenste rij, derde van links) er één. Hij was in de bloedige gevechten gewikkeld die zich op de *Lonnekerbrug*, op 1 april 1945, hebben afgespeeld. In mei 1985 was hij op uitnodiging van het gemeentebestuur met vele andere v.m. strijdmakkers onder ons, om de veertigste bevrijdingsdag te vieren. In mei 1990 mochten wij hem en vele andere veteranen opnieuw begroeten. Dit jaar was hij er niet meer bij. Hij overleed in 1994. Van hem kreeg ik

in 1985 deze foto. Met daarop de jonge mannen aan wie wij zoveel te danken hebben: onze bevrijding. Vijftig jaar geleden.

## Plezier

Zo vierde Enschede de bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op een geïmproviseerde dansvloer, op de hoek van de *Brinkstraat* en de

*Rietmolenstraat*. De mannen (soms) met plusfour, de vrouwen (meestal) met witte sokjes. Vrolijk dansende mensen. Op de noten van... ja, van welke muziek eigenlijk? Van de radio? Of van een 78-toeren plaat die de oorlog had overleefd? Maar plezier was er. In augustus 1945. Vijftig jaar geleden.



Dansende mensen hoek *Brinkstraat*/*Rietmolenstraat*. foto J.v.O.