



Leo Nijkamp

De Markt in Glanerbrug is op 29 mei 1936 Heldersplein genoemd naar de eerste N.H.-predikant ds. J.C. Helders (1877-1963). Vijf jaar (1905-1910) heeft hij daar gewerkt en de saamhorigheid onder de nieuwkomers bevorderd, toen het dorp zich na de eeuwwisseling flink begon te ontwikkelen. Aan de doorgaande straat naar Gronau kwamen steeds meer winkels en uit de jaarmarkten met kermis bij de grensovergang ontstond in 1924 de weekmarkt, waarvoor naast het douanekantoor een plein werd aangelegd. De kramen stonden langs de straat om een vierkant grasveld. Je kon er vrijblijvend kennis nemen van een wisselend aanbod van artikelen en soms genieten van humoristische verkooppraatjes.

Standwerkers waren hierin bijzonder bedreven, zoals de Hengelose neger Joseph Silvester, potsierlijk gekleed in witte jas en hoge hoed. Hij werd Menthol genoemd omdat hij tandpasta verkocht. Een kleurling was nog bezienswaardig.

Op het grasveld stond een muziekkoepeel, waar de vier harmonieën zich vaak lieten horen. Er stond dan waaronder een politieman manen. De Glanerbruggers korpsen. Onder befaamde topconcoursten dikwijls strijken. Het plein werd

*Straatnaam  
als spiegel  
van historie*

manifestaties, kermis, circusvoorstellingen en dergelijke benut. Als er een optocht werd gehouden - marechaussees in groot tenue te paard voorop - was hier het begin- en eindpunt. De jeugd ontspande er zich met balletje trappen, maar dat mocht niet omdat het gras er van zou lijden. De veldwachter nam het balletje wel eens in beslag. Als de man zich in de buurt liet zien werd geroepen: *Bal in 'n tuk (broekzak), plietsie!*

veel publiek te luisteren, om soms tot rust te waren trots op de dirigenten gingen zij op met de hoogste prijzen ook voor grote

Intussen is de muziekten allang verdwenen en de weekmarkt wordt nu in de Schoolstraat gehouden. Het Heldersplein diende lang als parkeerterrein voor vrachtauto's van expediteurs, maar sinds het douanekantoor werd opgeheven is de noodzaak vervallen. Als Glanerbrug straks van het doorgaande internationale verkeer wordt verlost en de Gronausestraat meer het karakter krijgt van een winkelpromenade, verdient het wellicht aanbeveling de functie van het Heldersplein aan te passen.



Het oude Marktplein met muziektent in 1930