

# Omroepers Nieuwjaarszegenwens

Opgedragen aan Heeren Regeerders en alle loffelijke ingezetenen  
der Stad Enschede, bij den aanvang van het jaar 1863.

Al is 't in nederigen kring,  
Dat ik mijn werk vind in uw midden,  
Ik acht mij heden toch verplicht,  
Nu de eerste dag van 't jaar ons licht,  
U heil en zegen toe te bidden.

Als leden van den zelfden staat,  
Als burgers ook van één gemeente,  
Is 't een belang, dat allen drijft,  
De welvaart, die ons dierbaar blijft  
Als 't edelst, kostelijkst gesteente.

Zien wij op 't oude jaar terug -  
Gewis, 't gaf ieder dankstof mede;  
Want waar ook elders rust ontbrak  
Of breedragt de oorlogsvlam ontstak,  
't Was ons een jaar van rust en vrede.

Hoe zal 't in 't nieuwe tijdperk zijn?  
Zou nu de toekomst donker wezen?  
O neen: - lag onzer vaders kracht  
In de oude spreuk: Gendragt maakt magt,  
Daar mag geen welgezinde vreezen.

En toch gaat ieder huizegezin  
Niet zorgeloos de toekomst tegen,  
Want wie verschaft ons zekerheid,  
Dat geen beproeving ons verbeidt  
Ook bij 't genot van rijken zegen.

Zal welligt krankheid met haar smet  
En mensch en vee met dood bedreigen,  
Of treffen 't boom- en veldgewas,  
Zoodat, hoe schoon ook 't uitzigt was,  
Ous de oogst bedrukt het hoofd doet neigen?

Zal soms de nijvre voor zijn hand?  
Ook vrucht loos vaak om arbeid vragen?  
Zal wel de hand'laar roospoed zien,  
De Scheepvaart ruime winsten bien  
En de armoe nimmer hulp loos klagen?

Wij weten 't niet. Maar zoete hoop  
Doet heden onze vrees verdrwijnen.  
In 't jaar dat nu zijn intrée doet,  
Gis 't onzen Burgerrader goed  
En ieder Raadslid met de zijnen.

De leeraars bij hun edel werk,  
Den arts in 't huis met smart en lijden,  
Den land- en werkmán, waar hij zwoegt,  
En elk in 't werk, hem toegeroegd,  
Moog 't jaar met zegen ruim verblijden.

Maar niet aan d' eindpaal der gemeent'  
Keert onze wensch berredigd weder.  
In heel ons dierbaar Vaderland  
Daal' bloei en welvaart van Gods hand  
Op ieder ingezetén neder.

Zou echter stoffelijk gewin  
Bij zedelijke armoe slechts ons schaden, -  
Dan keere deugd en godsdienstzin -  
Tot onzer aller woning in  
En zij het rigtsnoer aller daden.

En nu - wij wenschen 't allen toe:  
Een jaar vol heil, vol vreugd en zegen.  
Eerst bidden om die zegening,  
Dan werke een ieder in zijn kring,  
En wat ons goed is, wordt verkregen

De Omroeper dezer Stad,  
Andries Berfelo