

# Losse notities

## Gedenksteen Brand 1862 verdient herplaatsing!



Toen op 7 mei 1862 Enschede vrijwel volledig afbrandde, was dit feit wereldnieuws dat zelfs correspondenten uit Engeland en Frankrijk naar Enschede lokte: hun reportages, voorzien van duidelijke illustraties, zijn bewaard gebleven in tijdschriften.

Die brand, hoe rampzalig ook voor de inwoners van toen, betekende wel een enorme verjongingskuur voor Enschede op het moment van grote industriële ontwikkelingen: Enschede verrees met recht als een Phoenix uit de as.

Bij de 50-jarige herdenking van de brand in 1912 werd een Brandmonument geplaatst op de Oude Markt, waar het, met een korte onderbreking (in de Kalandersstraat), nog steeds staat; *Brandnaatje* werd het al gauw genoemd door de oude Enschedeërs.

Ook daar waar de fatale brand ontstond, in het huisje van Gerhard Wilmlink, mede bewoond door Lodewijk van Voorst, in de Kalandersstraat, werd een gedenksteen geplaatst en wel in de muur van het toenmalige nummer 43. Deze gedenksteen is na alle veranderingen en verbouwingen in de Kalandersstraat nergens meer te zien. Wellicht bevindt de steen zich op één van de gemeentewerven. Dit simpele monumentje verdient, nu 135 jaar later, herplaatst te worden en wel ongeveer op de plaats waar een zeer markante en belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van Enschede zich voltrok.