

# n Sliepsteen jubileum

G.J.A.Dijkstra,  
Voorzitter Historische Sociëteit  
Enschede-Lonneker.



Twaalf en een half jaar Sliepsteen. Een mijlpaal, en zoals gebruikelijk is bij mijlpalen, kijk je even achterom naar wat er allemaal gebeurd is. Voorjaar 1985 kwam het eerste nummer uit, voorzien van een voorwoord, geschreven door onze toenmalige ere-voorzitter Johan Buursink. Hij schreef daarin over de liefde voor onze stad Enschede en haar historie; over het doel van onze sociëteit: de aandacht te vestigen op en belangstelling te wekken voor historische onderwerpen die Enschede betreffen. Met dit doel voor ogen is de redactie aan het werk gegaan.

Een arbeid die nu al twaalf en een half jaar duurt en waarvan - hopen wij - het einde nog lang niet in zicht is. Ook een arbeid waarvan wij weten, dat die de totale inzet verlangt van de redactie en al haar medewerkers, ieder kwartaal opnieuw!

Het bestuur en de leden van onze sociëteit zijn dan ook met zowel de uitvoering als de inhoud van ons blad zeer content. Graag wil ik de gehele

redactie en haar medewerkers van harte feliciteren met het jubileum en met de wijze waarop zij dit blad tot een succes hebben gemaakt. Ook degenen die in het randgebeuren van ons blad, administratie-verzending-promotie, hebben meegewerkt en nog meewerken, wil ik hier graag bedanken voor hun jarenlange inzet. Toen in 1985 het eerste nummer uitkwam, werd in de bestuursvergadering gezegd: *als we nu eens vijfhonderd abonnementen hadden, dan was het bewijs geleverd dat we een bestaansgrond hebben.* Mede dankzij de grote inzet van diverse leden bij de werving van abonnees en de kwaliteit van het blad steeg het aantal al snel tot boven deze vijfhonderd. Op dit moment is het aantal abonnees - sociëteitsleden niet meegerekend - meer dan twee duizend vier honderd, een aantal waarvan we niet hadden durven dromen! Het geeft wel aan, dat het blad in een behoefte van veel mensen voorziet en dat de liefde voor Enschede en haar historie nog goed levend is.

Vanaf het eerste uur is er door alle medewerkers van n Sliepsteen zeer hard gewerkt om het blad te maken tot wat het nu is. Eén naam wil ik hier toch vermelden, zonder de andere leden van de redactie te kort te willen doen: Leo Nijkamp, die vanaf de start het voortouw heeft genomen door als eindredacteur te willen fungeren. Zelf wilde hij deze titel nooit gebruiken, maar ik denk dat die hem wel toekomt. Na ongeveer tien jaar is hij, mede in verband met zijn gezondheid, uit de redactie gestapt en daar wordt hij nog steeds gemist.

De toekomst van n Sliepsteen, hoe ziet die er uit?

De redactie en verdere medewerkers streven er naar om de kwaliteit en verzorging verder te verbeteren, het aantal abonnees nog verder op te voeren om op deze manier de historie van onze stad in de belangstelling van haar inwoners en oud-inwoners levend te houden.

Ik wens hun daarbij succes!