

# HEIL- en ZEGENWENSCH

OP TEN

1 Januarij 1877.

VANDE

LANTAARNOPSTEKERS DER GASFABRIEK

VOR DE

Gemeente ENSCHEDE en LONNEKER.



Nieuwjaar wenschen is de mode,  
Op den eersten Nieuwjaarsdag,  
Wij doen het door deze bode,  
Die ook welkom wezen mag.

Wij die heel de stad verlichten,  
Als de Zon in 't Westen daalt,  
Op dat elk nog kan verrichten,  
Als het hem aan 't Zonlicht faalt.

Vroeg reeds wordt het heden donker,  
In dit laatste jaarsaizoen,  
En geen maan noch stargeflouker,  
Die het veeltijds niet vergoën.

Maar dan tasten onze handen,  
Naar de fakkels en de stad,  
Wordt verlicht door 't Gaslichtbranden,  
Waarvan elk behoefte had.

Petroléum duur en stinkend,  
Was ze vroeger niet dan thans,  
En de prijs waarachtig klinkend,  
Bij zijn dof en duffen glans.

Daarom moeten wij maar hopen,  
Dat het Gaslicht blijv' bestaan,  
Dat steeds de fabrieken loopen,  
En het daar zijn gang mag gaan.

Dat de touwen lustig klett'ren,  
Dat de spinner voorraad heeft,  
En daarbij het lied mag schett'ren,  
Dat men hier gelukkig leeft.

Dat de Winkelier mag hand'len,  
Ook met winst en goede waar,  
En hij naar de toonbank wand'lec,  
Denkend 'k heb het goed ook daar.

Dat de handwerksman zijn gangen,  
Welgemoed altijd ook doet,  
En zijn huisgezin verlangen,  
Als hij daar weer komen moet.

Dat wanneer de klokken klinken,  
Helder over stad en land,  
Laat ons dan eerbiedig zinken,  
Voor Gods milde Vaderhand.

Zoo, zoo zij het waarde vriden,  
In de Stad van Enschede,  
Elk moog hier zijn nooddrift vriden,  
Elk zij met zijn deel te vree.

Wij, wij zullen altijd zorgen,  
Voor een helder brandend licht.  
Met dien wensch dan weer tot morgen,  
En het slot van ons gedicht.

ENSCH E D E, 1 Januarij 1877.

De gezamenlijke lantaarnopstekers der Gasfabriek.

H. JANSSEN.  
B. VELDEHAUS.  
J. H. KORHUURNE.