

MEESTER SCHIERBEEKSTRAAT

Hoofd openbare lagere Boekelerschool
van 15-10-'29 tot 1-8-'53

Leo Nijkamp

Deze straatnaam in Boekelo herinnert aan de geziene bovenmeester Herman Schierbeek (1889 - 1979) met grote verdiensten voor onderwijs en gemeenschap. Hij werd geboren in Meeden (Groningen) waar ook zijn vader bij het onderwijs was. In Veendam volgde hij de H.B.S. en in Sappemeer de beroepsopleiding. Al op 21-jarige leeftijd stond hij in Muntendam voor de klas, was vervolgens even verbonden aan een school in Drieborg en Beerta en kwam in 1914 naar Glanerbrug. Daar stond hij kort aan de school van meester Boeve en werd toen hoofd van de Schipholtsschool. Op 18 juni 1918 werd zijn zoon Bert geboren, later bekend schrijver en dichter. Zijn jonge vrouw Talje Ceazar, die hij aan de school in Drieborg had leren kennen, stierf in het kraambed. Vijf jaar later hertrouwde hij met Paulien Hintzbergen, met wie hij aan de Schipholtsschool bekend was geraakt. In 1925 werd hun dochter Jansje geboren. Bij zijn benoeming aan de Boekelerschool in 1929 bleek hoe gezien hij was in Glanerbrug. Velen betreurden zijn vertrek. Maar Schierbeek had het grensdorp waar hij graag werkte, niet als eindstation gezien. De overstap was voor hem een uitdaging om actief te blijven.

In Boekelo was hij snel ingewerkt en nam hij zo veel mogelijk aan het gemeenschapsleven deel, waarbij het onderwijs weer de meeste aandacht kreeg. *'Het is het mooiste vak dat er is'*, zei hij wel eens. Met hart en ziel zette hij zich in voor de jeugd, waarvan meester was hij niet. Zijn dwongen respect af. Helder bracht hij leerlingen bij. Kinderen die een opgelopen of verder wilden bijlessen. Met grote belangstelling bleef hij hen op hun levensweg volgen. Meester Schierbeek leefde uiterst sober. Roken en alcoholgebruik waren bij hem taboe. Hij had een grote verzameling boeken, waaronder Duitse, Engelse en Franse. Zijn belangstelling voor literatuur was groot. Hij stelde zich altijd bescheiden op. Hij was lid van het Nut en ouderling van de Nederlands Hervormde Gemeente. Veel heeft hij gedaan voor de muziekvereniging Unisson en de gelijknamige sportverenigingen in Boekelo waarvan hij ere-voorzitter was.

Op 63-jarige leeftijd moest hij het lesgeven beëindigen omdat zijn ogen niet meer zo goed waren. Maar hij bleef voor velen een vraagbaak. Op zijn 80ste verjaardag werd hem, nog vergezeld door zijn vrouw, bij Hulscher een receptie aangeboden waar wel 800 mensen kwamen feliciteren. Zijn laatste levensjaren sleet hij in het Algemeen Bejaarden Centrum in Enschede. Toen hij op 8 juni 1979 negentig jaar was geworden verrasten de drie Unissons hem 's avonds met een show op het voorplein van het ABC, waarvan hij zichtbaar genoot. Enkele maanden later overleed hij.

*Straatnaam
als spiegel
van historie*

hij hield. Een strenge rust en evenwicht en met veel geduld vaardigheid en kennis achterstand hadden leren gaf hij gratis

