

Pukken, 6-4-'51.

Mijne Heren,

Stuurt ons lakens, stuurt ons slipen!

We blijven anders. neen" verkopen.

Laat van Heek eens tonen wat hij kan

zo wordt de klant weer een beveden man.

Laat snarren dus het weefftoom,

Tot heil der Nederlandse vrouw!

J. A. D. Zandley.

Briefje uit: Mensen in Katoen (M.I.K.), bedrijfsorgaan Van Heek en Co, april 1951

archief SHSEL