

PASTOOR MEIJERSTRAAT

Stichter van de eerste R.K. Parochie te Glanerbrug

Leo Nijkamp

Arnoldus Henricus Meijer, in 1859 geboren in Kampen, was begin vorige eeuw de eerste pastoor van Glanerbrug, een nieuw dorp aan de oude verkeersroute naar Münster. De opkomst van de grootindustrie had op het platteland, met ernstig tekort aan werkgelegenheid, een stroom van verhuizingen op gang gebracht. In de fabrieken was veel vraag naar personeel. Duitse bedrijven hadden op de arbeidsmarkt te kampen met concurrentie van de mijnen. Veel Nederlanders gingen er aan het werk. Zij wensten in ons land te blijven wonen, maar wel dicht bij de grens. Daaraan dankt Glanerbrug zijn ontstaan.

De katholieken kerkten er aanvankelijk in het Duitse klooster bij de grensovergang, waar nu het Dr. Ariënstehuis is gelegen. De Enschedese kapelaans dr. Alfons Ariëns en Arnoldus Meijer waren verantwoordelijk voor het pastoraat. Meijer was steeds meer in het dorp aan te treffen.

De nieuwkomers, aan het buitenleven gewend, vielen de lange werktijden in de lawaaierige en vochtige fabrieken tegen. Huisvesting en woonomgeving voldeden soms niet aan de verwachtingen.

Bij het ontbreken van was men op burenhulp steun en adviezen waren stimuleerde de kapelaan St.-Joseph Vriendenkring. beoogde met de stichting

*Straatnaam
als spiegel
van historie*

maatschappelijke diensten aangewezen. Wederzijdse welkom. Daarom de oprichting van de Wat Ariëns in Enschede van Tivoli en later

Concordia, stond Meijer voor ogen bij de stichting van een ontmoetingscentrum in Glanerbrug. Hij vond dat vooreerst belangrijker dan de bouw van een kerk. Het pand, feestelijk geopend in 1900, bestaat een eeuw later nog als *De Vereniging*, zij het niet meer zo groot als vroeger.

De opdracht aan de kapelaan in 1899 een zelfstandige parochie in Glanerbrug te stichten en daarvan pastoor te worden, had de algemene instemming. Doortastend betrok hij direct een huurhuis aan de Rijksweg 30 tegenover het tolhuis (nu postkantoor), waarin hij tot zijn overplaatsing naar Hengelo(O) in 1906 heeft gewoond. Op 12 juli 1903 was de officiële oprichting van de parochie, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, een feit. Behalve in Hengelo is Meijer nog pastoor geweest in Dedemsvaart. Hij overleed in 1927.

Dicht bij de parochiekerk in Glanerbrug is een straat naar hem genoemd. Deze verbindt de Kerkstraat in oostelijke richting met de Spoorbaanstraat.



Het afgeslankte gebouw 'De Vereniging'

Foto Leo Mettemich