

# Losse notities

## De Kastanjes verdwijnen



Binnenkort is de situatie van deze Ansicht, verzonden in 1987 door een I.T.C.-student, vrijwel onherkenbaar. De herinrichting van het H.J. van Heekplein heeft ingrijpende gevolgen voor het gebied tussen Beltstraat en Brinkstraat, vooral vanwege de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. De kastanjes, een onvruchtbare soort om schade aan geparkeerde auto's te vermijden!, zullen verdwijnen, evenals misschien één der Twentectors, die al weer geruime tijd geleden door het I.T.C. verlaten zijn.

Zelden zal een kwestie in Enschede zoveel ingezonden reacties in de krant hebben opgeroepen als het voorgenomen kappen van de kastanjes op de Boulevard 1945: de teller staat inmiddels al boven de 50.

Op zichzelf is dat een positieve zaak: niet alleen volgen veel Enschedeërs de plannen van het stadsbestuur kritisch, maar ze blijken ook hart te hebben voor hun stad en zich meer te bekommeren om het uiterlijk daarvan dan menig politicus zich bewust is. Als redactie van een tijdschrift van een historische vereniging kunnen we daar alleen maar verheugd over zijn.

Hopelijk neemt het gekozen stadsbestuur deze signalen van de burgers serieus!