



Leo Nijkamp

Aan de Weerseloseweg, even buiten Enschede, ligt de historische Hof Espelo, 145 hectare groot en eigendom van de Stichting Overijssels Landschap. De Hofmeijerweg leidt naar de historische, maar herhaaldelijk gemoderniseerde boerderij. Bij de parkeerplaats begint de vijf kilometer lange route over het fraaie landgoed. Espelo behoort tot de vijf oudste erven van Twente. Het heeft onder de voogdij van de Bentheimse graven gestaan voordat het in 1283 in handen kwam van de bisschop van Utrecht. De kapittelheren kregen het beheer. Zij vertrouwden het bestuur toe aan een hofmeijer of hofmeier, tevens rentmeester. Het bezit omvatte 21 hofhorige erven in Twente. De hoofdhof was sinds 1578 vrij van lasten. Jaarlijks kwamen daar de hofhorige boeren met vrouw en kinderen bijeen om de pacht te betalen en te aanhoren wat van hen werd verwacht. Geslachten lang werden de hof. Zo wordt in de Berend ten Espelo door Later volgt het gebruik Hofmeijer als familienaam. Deze naam is ontleend aan het Latijnse maior (domus) of opzichter (van huis en goed). De geslachtsnamen Meijer, Hofmeijer en Meijerink zijn nu vrij algemeen in het land.

*Straatnaam
als spiegel
van historie*

de bewoners genoemd naar annalen vermeld dat een Spaanse soldaten is gedood. van de naam Meijer of

de bewoners genoemd naar annalen vermeld dat een Spaanse soldaten is gedood. van de naam Meijer of

de pacht te betalen en te werd verwacht. de bewoners genoemd naar annalen vermeld dat een Spaanse soldaten is gedood. van de naam Meijer of

Door het huwelijk van erfdochter Maria Agnes met Gabriël Davina in 1748 kwam er een einde aan de dynastie van de Hofmeijers. Davina nam toen de leiding van de hof met vaste hand over. Maar hij ligt nog wel eens overhoop met de kapittelheren in Utrecht. Onverwacht verkoopt het kapittel dan het Twentse bezit aan de Almelose baron Du Tour: Espelo wordt wereldlijk bezit. Na veel verwickelingen verwerft Gabriël in 1778 het eigendom van Espelo. Als diens kleinzoon Gabriël Davina op 85-jarige leeftijd sterft, worden de bezittingen publiekelijk verkocht. Als het landgoed dan nog enkele malen van eigenaar is verwisseld, komt het tenslotte definitief in bezit van Het Overijssels Landschap en is voortbestaan verzekerd.



Hof Espelo, zetel der hofmeiers, in 1935.

Foto: collectie G.T. Hartong