

Kleine monumenten(31)

Vluchtkerk uit de 17e eeuw op erve De Haimer in Tweekelo

Leo Nijkamp

De oude houten schuur met pannendak op het erve De Haimer aan de Tweekelerweg, hoek Windmolenweg, heeft in de 17^e eeuw gediend als vluchtkerk voor de Twentse doopsgezinden. De roomsen kwamen destijds heimelijk bijeen onder de Kroezenboom in Fleringen. Doorgaans gunden katholieken en protestanten in Twente elkaar de ruimte. Als er onrust was, kwam deze vaak van buiten, door de inval van Spaanse, Staatse of Münsterse troepen.

Al sinds de 16e eeuw waren er doopsgezinden in Twente. Tot hen behoorden de freules Maria van Beckum en haar schoonzuster Ursula, die in 1544, in de treurige tijd van de Inquisitie, op de brandstapel ter dood werden gebracht, omdat zij hun geloof niet wilden verzaken. Op een half uur gaans van Delden, rechts van de weg naar Goor, zijn zij terechtgesteld.

De Roomsgezinde Unico Ripperda, heer van de havezathe Hof te Boekelo, vaardigde in 1612 een order uit om bijeenkomsten van doopsgezinden te storen en de aanwezigen en hun voorgangers op te pakken.

Tijdens de militaire invallen van de Münsterse in 1665 en 1672 was de kerkschuur een toevluchtsoord voor vele doopsgezinden uit het grensgebied. Zij kwamen van heinde en ver over binnenpaden naar De Haimer om daar te 'kerken'.



Foto Leo Metternich, 1985