



Leo Nijkamp

De Hofstraat aan de achterkant van het stadhuis loopt aan weerszijden uit in de Langestraat. Noordelijk ligt de Klokkenplas waar tijdens de stads-

brand van 1862 de met veel tumult neergekomen luidklokken van de Grote Kerk in veiligheid werden gebracht. Na de Duitse

bezetting ontstond er een parkeerplaats voor auto's. Nu de binnenstad een gezellig uitgaanscentrum is geworden zal ook de Klokkenplas geleidelijk wat gezelliger worden gemaakt. Lang is gedacht dat hier de oude Borg van de Esmarke heeft gelegen, bewoond door de adellijke Heren van Enschede. Later zou er een indrukwekkend waterslot met zware hoektorens zijn ontstaan, waarvan herhaaldelijk een fantasietekening is gepubliceerd. Deskundigen hebben echter vastgesteld dat een dergelijk bouwwerk daar niet heeft bestaan. Er was ook geen ruimte voor.

Wellicht heeft de Borg aan de Haverstraatpassage gelegen. Daar is al eens een deel van de gracht rond het Huis bloot gelegd, die verbonden was met de stadsgraven. Het gebouw zal niet veel groter zijn geweest dan de boerenhuizen uit die tijd. De versterkte constructie van hard hout en leem was tegen langdurig beleg

bestand.

De naam Hofstraat heeft geen betrekking op het adellijk huis, maar op de vroeger daar gelegen Heer

Willems Hof, genoemd naar de vicaris (hulp-prediker) Willem Reijgers van de Grote Kerk. In een acte van eigendomsoverdracht van

7 februari 1650 is al sprake van een stuk grond aan de "Nieuwe Hofstrate". Aanvankelijk bestond deze uit twee delen. De westelijke arm heette Jasperssteeg. Sinds 14 augustus 1889 wordt de gehele straat naar de Hof genoemd.

*Straatnaam
als spiegel
van historie*



Foto: Leo Metternich