

Koningstraat

Arnold Fortuin (met medewerking van Leo Nijkamp)

Met de aanleg van de Boulevard verdwijnt de 'koninklijke' buurt van Enschede. Ze leven er allesbehalve als vorsten: de bewoners van die verpauperde buurt rond het Krim-plein. In de Nassastraat, Oranjestraat en Willemstraat (in 1899 genoemd naar koning Willem III; daarvoor, sinds 1889, bekend als Poortmans-weg) heeft het leven niks koninklijks. Net zo min als in de Mauritsstraat, Frederik Hendrikstraat of Koning-straat. De huizen verkrotten, de bewoners verarmen in die straten bij het Krimplein.

Enschede is niet trots op die straten, dicht tegen het stadshart en een aantal textiel fabrieken gelegen. Iedereen kent ze, wie er terecht komt, voelt dat hij de greep op zijn toekomst kwijt kan raken. Als bombardementen er in de Tweede Wereldoorlog hun sporen achter laten, rest alleen nog de slopershamer, die geïnspireerd is door de Boulevaardaanleg. De met vorstelijke namen gecamoufleerde armoedewijk verdwijnt. De Boulevard verdrijft de bewoners naar andere wijken die in de Enschedese volks-mond soms het achtervoegsel 'Krim' krijgen. En wat aan het geweld van de stadsvernieuwing ontsnapt, zoals de Koningstraat raakt zijn betekenis kwijt en komt niet meer voor in de stadsplattegrond van stratenboeken.

De geschiedenis van de naar het Napoleontisch Enschede heet op 7 maart koning Lodewijk broer van de Franse keizer

*Straatnaam
als spiegel
van historie*

vorst schenkt de stad wat huizen aan de Haaks-bergerstraat, hoek Hesstegge, nu Emmastraat. Die huizen bestemt hij voor 'ziekeninrichting'. Ze krijgen de naam 'Koningshuizen'. Bovendien beslist hij dat de Grote Kerk in bezit van de hervormden blijft. De stad doet iets aardigs terug; ze tooit de verbindingsweg tussen de Haaks-bergerstraat en Diezerstraat-Beltstraat met de naam Koningstraat. Lodewijk geeft daarvoor zijn koninklijke goed-keuring en dat betekent dat er voor het eerst een Enschedese straat officiële status krijgt. Andere straten danken hun namen aan de 'volks-mond'. De Diezerstraat, vroeger Poortmans-hekkeweg, leidt naar het Krimplein waar omheen de 'Oranjebuurt' ligt. De Beltstraat, genoemd naar de Belt waarop de Zuidmolen heeft gestaan, loopt parallel aan het Krim-plein en komt uit naar Kuipersdijk en Alsteedse-straat. De Koningstraat verschuilt zich in de schaduw van het fabrieks-complex van J.F. Scholten en Zonen

Koningstraat gaat terug verleden van de stad. 1809 'een aardige stad' als Bonaparte, Napoleon, op bezoek komt. De

De Koningstraat draagt zijn naam nu al bijna twee eeuwen. Maar koninklijk is hij nooit geworden. De straat lijkt, met zijn eenrichtings-verkeer, weggedrukt op de rand van het grote terrein waarop het Medisch Spectrum Twente is gebouwd. De afslag naar de Haaksbergerstraat is verdwenen net als het zijweggetje naar de Korte Getfertstraat dat eens uitkwam op de Getfertweg.



De Koningstraat gezien vanuit de Beltstraat richting Haaksbergerstraat. Rechts de Kortestraat. Thans geheel onherkenbaar foto GAE