

# REDEMPTORISTENPARK

NAAR HET REDEMPTORISTENKLOOSTER  
DAT HIER VROEGER STOND

Arnold Fortuin

Meer dan honderd jaar geleden, in 1885 opende een groepje, voor het antiklerikalisme uit Duitsland gevluchte priesters van de orde der Redemptoristen in Glanerbrug, op een paar stappen van de 'poal' een klooster met een diepe kloostertuin. Jaren later, komt de klad in het kloosterleven en koopt de stichting Dr. Ariënsthuis het gebouw en de achterliggende tuin. De voorgevel, in Duitse stijl, maakte plaats voor moderne architectuur. Daarachter komt een nieuw Ariënsthuis; wie binnen komt ziet de sporen van een sober kloosterlijk verleden. Voor de deuren van de bewoners staan rollators en looprekken; de de metten en lauden Sacramentskapel. De vervangen door stoelen, staties, de biechtstoel en en de omloop op twee

*Straatnaam  
als spiegel  
van historie*

Josephkapel, waar eens klonken, is nu banken worden de houten beelden en het koperen tabernakel etages bleven.

In de oude tuin staan nu, tot dicht bij de spoorbaan, 135 zorgwoningen. Het oude gebouw is verzorgingshuis. Als een eerbetoon aan de Redemptoristen, krijgt de tuin de naam Redemptoristenpark. Een herinnering aan een klooster van flinke mannen die een nieuw thuis net over de grens kozen om in eigen land te missioneren, die na hun komst ongenoegen ombogen in waardering en die tijdens de Tweede Wereldoorlog 'aan de goede kant' stonden. Het park is nog steeds de plek van rust die de paters er zochten. Ook de devotie uit vroeger tijden blijft zichtbaar. Zo zijn er nog de nisjes, voor heiligenbeelden. In een ervan staat het beeld van een zittende Christus. En op het kerkhofje rusten al tientallen jaren de overleden paters, zoals Josef Sacre (1824-1911) en Lambertus (1873-1962). Omwonenden knapten het kerkhofje vorig jaar nog op. Stille blijft het kenmerk van het Redemptoristenpark. De vogels, de haan die zijn dames driftig in de draf houdt, de man die achter zijn huisje de bladeren veegt en de wat haastige automobiliste, zorgen voor de kleine opwinding van de dag.



Het oude klooster, gesticht in 1885

Foto uit: 'Klooster Glanerbrug 'n brug over de grens', 1988