

*Mocht ic noch vorder naken,
Mit Symeon bi saeken,
Dat my Maria hoer lieve Kijnt
Wolde handelen laten seer
gemint*

*Sijn voetkens wolde ic
oepen[kussen]
In minen tranen doepen
Sijn Hertken vol der godlichheit
Dat wolde ic cussen al bereyt.*

Kerstlied



*O alre liefste Kyndekijn,
Mijn Heer, mijn God en
Schepper mijn,
Stort nu doch in mijn hertekijn
Die alre suetste minne dijn.*

Dirc van Herxen (1381-1457,
rector van het Zwolse
Fraterhuis)



*Wold hy sijn handekens reicken
Een minlic vrendelic teyken.
So waer mynen noot verwonnen
Wat sold my deeren konnen?*

*Mocht hi mynen adem liden
Ic solde noch naerre tiden
Sijn mondeken sold ic rueren
Och mocht my langhe dueren.*

