

Kleine monumenten (37)

Sint Jozef ook ziekenvader

Arnold Fortuin

Bijna iedereen weet het. Sint Jozef was voedstervader van Jezus, leerden we vroeger en dan dacht je aan de man die thuis het vlees aansnijdt. 'Spieker Jozef' noemde Herman Finkers hem. Een timmerman dus, niet bekend als genezer of hoopgever.

Toch heeft zijn beeld al tientallen jaren een plek in het R.K. Ziekenhuis in Enschede. Eerst overzag hij jarenlang vanaf zijn nis, hoog boven de hoofdingang van het ziekenhuis, de verkeersdrukte. Later werd het beeld, zo'n anderhalve meter hoog, bruin van buiten, waarschijnlijk wit van binnen, naar binnen gehaald. Daar siert hij nu de entree, links van de ingang. Jozef kijkt nederig voorbij zijn zoon die hij een grote lelie in de hand drukt. Beiden zijn blootsvoets zoals dat past in een ziekenhuis.

Het beeld zou je in al zijn opvallendheid een 'klein monument' kunnen noemen. In zijn sombere bruin, met wat groen waar het licht valt, roept het de herinnering op aan het 'R.C. Ziekenhuis' van weleer; een op christelijke naastenliefde geïnspireerd adres. Daar zwaaiden eens de in 'kokers' gekapte nonnen stevig de scepter. De Zusters Franciscanessen uit Noord-Deurningen waren in Enschede al populair als ziekenverzorgers. Pastoor-deken S.A.H. Meurkens en de katholieke fabrikant-geldschiet H.W. Baurichter namen in 1889 het initiatief om voor de zusters een ziekenhuis te bouwen aan de Markt.

In 1914 werd dat nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen. Hoog boven de hoofdingang kreeg het beeld van Sint Jozef zijn nis in het naar hem genoemde ziekenhuis. Waarom Sint Jozef en niet bijvoorbeeld Sint Jacobus, de stadsheilige? Ik heb het niet kunnen achterhalen.



Foto: Leo Metternich



Voorgevel RK-Ziekenhuis jaren '50. Hierbij is het St.Josephbeeld in de gevel goed zichtbaar.

Foto: SHSEL