

Losse notities

Meisters Mina



Café 'Meisters Mina' in betere tijden

Foto: collectie fam. Ter Riet

De naam werd vaak verbasterd tot 'Mèènskes Mina', maar iedere Enschedeër wist wat er mee bedoeld werd: het populaire café Ter Riet aan de Groot Bruninkstraat. Je ging er heen wanneer je een dagje met de fiets in richting Buurse was geweest, of wanneer je de stramme botten wilde pijnigen in het zoveelste partijtje bedrijfsvoetbal. De Twentse Kynologen Vereniging had er zijn domicilie, evenals de vogelhouders van Kanaria en De Putter en de carnavalsvereniging De Brookmakers. Sportverenigingen speelden er hun thuiswedstrijden: de rebellerende korfbalers van Wilskracht, FC Boswinkel, de boogschutters van De Vrije Schutter, de jeu de boules vereniging en de Warriors met hun American football.

Jan ter Riet was er in 1850 komen wonen door zijn huwelijk met Gerritdina ter Heege. Zij was de dochter van meester Gerrit ter Heege van de Markeschool in de Broekheurne. Het begon als boerenbedrijf; later kwam er een handel in koloniale waren bij. Zoon Hendrik trouwde in 1896 met Hermina Steenberg. Zij voegden er een café aan toe, dat door de vroeg weduwe geworden Hermina (*Meisters Mina*) op voortvarende wijze werd uitgebouwd.

Café-uitspanning Ter Riet, ook een tijdlang bekend als de Ponyhof, is altijd in handen gebleven van dezelfde familie, generatie na generatie. In 2000 meldt de gemeente Enschede dat er luxe huizenbouw gepland is op de grond tussen de Groot Bruninkstraat en de bebouwde kom. Het wordt inpakken en wegwezen, maar wanneer? Hendrik en Lien ter Riet blijven strijdbaar roepen: 'Meisters Mina is nog lang niet dicht!'. Inmiddels zijn zij verhuisd naar Haaksbergen. De gemeente laat er geen gras over groeien: in april 2004 verschijnen de bulldozers. Wat rest is een lege vlakte vol herinneringen ...