

Afscheid van een pionier



Tekening: Anton Reuwers

Na tachtig(!) nummers vindt hij het welletjes. Klaas Jan Uildriks, een van de oprichters van *n Sliepsteen*, stapt na twintig jaargangen uit de redactie. We zijn geneigd te zeggen: in volle vaart. En dat terwijl hij met zijn 93 jaar al enige tijd tot de leeftijdscategorie van de allersterksten behoort. Hij was voorzitter van de redactie-commissie van 1984 tot 1990, bleef ook daarna deel uitmaken van de redactie en drukte met 28 bijdragen (waarvan vier in samenwerking met zijn vrouw Elly) een stevig stempel op de inhoud van *n Sliepsteen*.

Klaas Jan Uildriks werd geboren in Smilde op 1 april 1911. Hij wilde dierenarts worden, maar zijn ouders dreven hem in de richting van het onderwijs. Hij stapte – met tegenzin – over van de HBS naar de Chr. Opleidingsschool voor Onderwijzers. Na zijn dienstplicht slaagde hij in 1934 voor zijn hoofdakte en werd prompt werkloos. Het was de tijd van Colijn met zijn vele loonsverlagingen en bittere armoede.

Alleen al Assen met 20.000 inwoners telde tachtig werkeloze onderwijzers. In 1938 werd Klaas Jan uit 189 sollicitanten benoemd in zijn eerste standplaats Rodeschool. Daarna volgden Groningen (1940) en Valthermond (1942) waar hij als hoofd van de school aantrad. Na dertien jaren stapte hij over naar Winschoten, waar hij van 1955 tot 1977 schoolhoofd was, tot aan zijn pensioen op 66-jarige leeftijd. Zijn vrouw, met wie hij samen vier

zoons kreeg en grootbracht, overleed in 1975. Twee jaar later, bij zijn pensionering, hertrouwde hij met de in Enschede woonachtige Elly Beerta, die hij al uit zijn Valthermondse jaren kende: haar vader was jarenlang zijn huisarts. Vanwege zijn belangstelling voor geschiedenis, en om snel in te burgeren in Enschede, sloten ze zich aan bij de Historische Sociëteit. Begin jaren tachtig had het SHSEL-bestuur zo'n veertig ongepubliceerde artikelen vergaard over de geschiedenis van Enschede. Er ontstond een verhitte discussie wat daarmee moest gebeuren: een boek uitgeven of een tijdschrift opstarten. Van het driemanschap Henny Olink, Ton Kolkman en Klaas Jan Uildriks was Olink vóór een boek, Uildriks vóór eentijdschrift, terwijl Kolkman twijfelde. Klaas Jan wilde per se een tijdschrift vanwege het dynamische karakter: een boek zou maar een eenmalige uitgave zijn, en een tijdschrift drukt belangstellenden met regelmaat op de (historische) feiten. Na adviezen van Johan Buursink, erevoorzitter van de SHSEL, en Twentsche Courant-journalist Leo Nijkamp, van wie laatstgenoemde

bereid was de coördinatie van een kwartaalblad op zich te nemen, ging uiteindelijk de kogel door de kerk. Met fl. 4.800,- startsubsidie van de SHSEL en een aantal inspannende wervingsacties verzekerde het blad zich binnen korte tijd van 2.500 abonnees. Elly Uildriks nam er daarvan alleen al zo'n 700 voor haar rekening. Zes jaar lang leidde Klaas Jan de redactievergaderingen, waarna Georg Hartong die functie en later het eindredacteurschap van Leo Nijkamp overnam. Inmiddels zijn er in twintig jaar, met een ijzeren regelmaat van één nummer per kwartaal, tachtig *Sleepstenen* uitgebracht. Klaas Jan bleef al die jaren schrijven, redigeren, ideeën aandragen. Totdat er een moment kwam waarop hij het welletjes vond. Dat moment is nu gekomen. De redactie is Klaas Jan en Elly zeer veel dank verschuldigd. Zo veel dat het onbegonnen werk is dit op schrift uit te drukken. Wij zullen hen missen, maar weten dat zij in gedachten – en zolang het hun vergund moge zijn – bij het werk van de redactie betrokken blijven, en reikhalzend blijven uitzien naar elk volgend nummer van *n Sliepsteen*.

Klaas Jan en Elly, het ga jullie goed!

De Redactie

Het geslacht Van Heek

Klaas Jan Uildriks schreef nog vrij recent een *Korte samenvatting van het geslacht "Van Heek"*. Om technische redenen, onder meer vanwege de lengte (tien pagina's), zag de redactie geen kans dit artikel in *n Sliepsteen* op te nemen. *Sleepsteen*-abonnees die graag tegen kostprijs een overdruk van dit artikel willen ontvangen, kunnen zich in verbinding stellen met eindredacteur Ab Gellekink, tel. 053-4775531, of per e-mail ab.gellekink@home.nl. De prijs (incl. verzending) bedraagt drie euro.