
De vierde mei

Hij gaf
zijn naam terug aan God
uit vrijheid
en wist, dat ergens
iemand om hem treurde

Er groeit weer gras en heide
op de plek, waar eens een schot
de stilte scheurde en
zand langzaam tot rood verkleurde

Nu speelt een kind op straat
terwijl het verkeer heel even staat
en wacht tot twee minuten over acht,
hoewel mijn buurman over
“nu nog, na zoveel jaren?” zeurde.

Geert Pen